



Pagina 5
Rommelmarkt
Groot succes!



Pagina 7
René Westra
Na halve eeuw terug in Groningen



Pagina 11 **De Wijk De Wereld**

Een fantastisch mooi Lentefestival!

Door **Frans Geubel**

De BO (Bewonersorganisatie Oosterpark) verdient grote bewondering voor hun doorzettingsvermogen! Het laatste Winterfestival was in december 2019. De 2020 editie verdween in de lockdown. Direct na afgelopen zomer begonnen ze met de voorbereidingen voor het festival voor december 2021, in de hoop op verlichting van de coronamaatregelen, maar weer kon het niet doorgaan! Dan maar verschuiven naar februari of maart, dan is het tenslotte nog steeds winter. Maar uiteindelijk werd het dus, door simpel de naam te vervangen, een Lentefestival.

Geen beperkende regels meer en prachtig weer met zomerse temperaturen op een fraaie locatie: het publiek stroomde toe.

Iedereen was blij en had er zin in; ver voor aanvang stond er steeds een rij voor het hek te wachten, waar het uiteindelijk uitdraaide op een luidkeels aftellen: 10, 9, 8, etc. Het driedaagse festival bestond uit drie middagen van 14-17 uur en twee avonden van 19-21 uur. Zo'n pauze tussen de middag en de avond - etenstijd - was een goed idee. De medewerkers konden op adem komen en eten, en er werd voorkomen dat het tijdelijk een dooie boel zou worden.

Het was steeds erg druk, maar ook erg gezellig, allemaal blij gezichten. Niet alleen Oosterparkers kwamen op het festival af, maar ook bewoners van alle wijken van de stad. Ik ontmoette er ook bekenden uit Ruischerbrug, Vinkhuizen en De Wijert.

's Middags draaide het veel om kinderactiviteiten, waar ook de mama's en de papa's van genoten. De Shetlandpony's van Ponyverhuur Stadspark sjokten onvermoeibaar hun rondjes. Kinderen die voor een tweede of derde keer een ritje wilden maken: geen probleem hoor. Het was vertederend



De kinderen genieten van El Capstok als De vliegende Hollander.

om te zien dat veel kinderen de pony's wilden aanraken en aaien.

Van de zweefmolen konden de kinderen ook nooit genoeg krijgen. Die draaide zowel 's middags als 's avonds, en dan met sfeerverlichting. Ik genoot ook van al die blij kinder gezichtjes, en het lukte me warempel om even in

contact te komen met het kind dat ikzelf ooit was.

Gelukkig was ook de limonadekabouter weer van de partij; raakte die nou nooit eens leeg, vroeg ik mij af, of is het ook een toverkabouter?

De Hollandse spelen, onder begeleiding van gekostumeerde medewerkers, waren ook

populair, evenals de glitterworkshops van Angelique Boter met onder andere tattoos. Als je wilde kon je knuffelen met Oma Bep, hoewel die wat verstopt zat, daar moest je echt naar op zoek.

En je kon in een blokhutje luisteren naar verhalenvertellers van het YODA

schrijverscollectief en Pleun van Vliet, aangevuld met enkele wijkbewoners. Met zo'n 8 bezoekers was het hutje wel propvol.

Verder lezen?

Dit artikel gaat verder op pagina 5. Meer foto's van het Lentefestival op pagina 4.



Groentje

Oosterpark op z'n best

Door **Petra Beekhuizen Khan**

ze besloten dat het dit jaar dan een lentefestival zou worden. En wat een succes was dat! Wat een goeie zet. Het voelde alsof het hele leven wilde dat dit festival in het weekend van 25, 26 en 27 maart zou plaatsvinden. Alle dagen heeft de zon geschinen en het was duidelijk dat mensen zin hadden in een verzetje.

Ik heb drie dagen pannenkoeken gebakken en wat een toppers die Oosterparkers! (en trouwens ook de mensen die van verder kwamen) Veel mensen stonden wel een uur in de rij om een pannenkoek te bemachtigen en het bleef gezellig. Nou moet ik zelf zeggen, de pannenkoeken waren het waard. ☺

De zweefmolen was permanent bezet met kinderen en er was muziek, theater, circus en oud Hollandse spelletjes, glittertattoo's, verhalen, ponyrijden, oosterse lekkernijen, een knuffelruimte, bands in de avond en een aantal schitterend verklede mensen. Ben ik nog wat vergeten? Het was in ieder geval onvergetelijk.

De Oosterpark heeft zich deze keer wat mij betreft stevig op de kaart gezet. Laten we er met z'n allen voor gaan dat dit festival wel een blijvertje is. Vrijwilligers zijn hard nodig.

Als je het leuk vindt om deel te zijn van zo'n prachtig gebeuren geef je dan op via www.festivaloosterparkwijk.nl

festivaloosterparkwijk.nl

Ik heb op een avond ook meegewandeld met 'De Wijk De Wereld'. Met een groep mensen in het donker slingerend door de Oosterpark met een stop op drie plekken waar iets verrassends gebeurde. In juni komen alle optredens en (kunst)uitingen samen in de schouwburg. Oosterpark in de spotlight. De kaarten zijn al verkrijgbaar!

Maart roert zijn staart. Wie had gedacht dat we na al die mooie zonnige dagen opeens toch nog in de sneeuw zouden zitten? April doet wat hij wil ben benieuwd wat dat gaat opleveren.

Onlangs tipte iemand mij dat er op de vijver bij de Jumbo een meerkoet haar nest op het midden van de fontein heeft gebouwd. Ik hoop dat de gemeente dit ook heeft gezien en snapt dat de fontein voorlopig niet aan kan gaan...

Vorige week vertelde iemand dat ze had gelezen dat als iedereen dagelijks twee dingen zou opruimen die op straat waren gegoooid, de wereld schoon zou zijn...

Of het zo is of niet, het laat wel zien dat een kleine bijdrage grote gevolgen kan hebben...

Wie gaat deze uitdaging samen met mij aan?

WEGGEEFKASTJE



Ingezonden bericht

'Houdbare spullen voor degenen die het nodig hebben. Haal eruit wat je nodig hebt of stop erin wat je nodig hebt.'

Aan de Diephuisstraat 33, net buiten de Oosterparkwijk staat een weggeefkastje. Dit is een kastje met boodschappen voor mens en dier. De bewoners hebben het kastje neergezet om, zij die het nodig hebben, te helpen. De kast is gevuld met voer voor honden en katten, verzorgingsproducten voor mensen en andere producten die worden meegebracht.

GEDICHT

OOSTERPARKSTADION

*Waar ik met m'n vader ging
Oosterparkers was de vereniging
'Koel helder water van de Chico's'
Ome Kees met snoep en ijSCO's
één agent in iedere hoek
voetbalplaatjes ruilen in korte broek
opstellingen in een leren tas
schijnbewegingen op het gras
kaartjes kosten bijna niets
spelers kwamen op de fiets
promotiewedstrijd tegen ZFC
in de rust echte Tiktak thee
juichen achter het doel
Teun Prins in plusfour op een stoel*

E. FILIPPUS



LEESKAMER



Ingezonden bericht

We zijn erg blij met het grote aantal boeken dat via de oproep in de wijkkrant aan ons gedoneerd is. Ook kregen we 700 boeken van de opgeheven Leeskamer uit Kantens.

We bevinden ons in de rijke positie dat we meer boeken en daarbij heel goede mooie exemplaren, hebben gekregen, dan we kunnen plaatsen in de ons beschikbare kasten.

Dus aan ons nu de taak om alle boeken te ordenen en keuzes te maken welke wel en welke eerst niet te tonen.

Voorlopig nemen we geen nieuwe boeken aan. Alle gulle gevers hartelijk bedankt!

Het is nog onduidelijk wanneer de Leeskamer opengaat, in de volgende wijkkrant meer informatie daarover.

Tegen die tijd zoeken we ook uitbreiding van ons team. Wil je nu al meer weten? Mail met info@omtog.nl.

Namens de Leeskamer, Cecile, Ginie, Jilles en Jacqueline

COLOFON

Wijkkrant Oosterpark
(verschijnt 6 keer per jaar)

Redactie

Petra Beekhuizen Khan
Alan Haveman
Jarno Hoogeboom
Mark C Hoogenboom
Kevin Wagenaar
Erik Weersing

Hoofdredactie

Jarno Hoogeboom

Vormgeving

Kevin Wagenaar

Fotograaf

Richard Brouwer

Bezorging wijkkrant

Bij klachten over
bezorging wijkkrant
Tel: 06-42510350

Advertentieverkoop

Noordpers b.v.
Uithuizen
kranterij@noordpers.nl
Jan-Jaap Bakker
Tel: 0595-437777

Contact redactie

Tel: 06-42510350
redactie
@wijkkrantoosterpark.nl

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten, te corrigeren en/of zo nodig te redigeren.

Welkom 28 mei op de Ooster Art Kunstmarkt

Door **Jacqueline Pieters**

Op 28 mei van 11 tot 16 uur is er weer de Ooster Art Kunstmarkt bij de Blauwe Boerderij en op het Lindenhof.

Het wordt een gezellige markt met diverse kunst disciplines. Ook nieuwe kunstenaars hebben zich aangemeld.

Er zijn twee optredens tijdens de markt. De band De Vreemdelingen treedt op met muziek variërend van klassiek

tot pop tot wereldmuziek. En l'Accordeoniste zingt Franse chansons.

Bovendien is er naast koffie en thee, voor zowel de zoete als hartige trek volop keuze.

Noteer 28 mei alvast in uw agenda!

Wil je meer weten? Meedoen? Mail dan naar oosterart@gmail.com.



**OOSTER ART
KUNSTMARKT
28 MEI 11-16U**

BIJ DE BLAUWE BOERDERIJ
LINDENHOF 2 GRONINGEN



Bewonersorganisatie Oosterpark

"Hart voor de wijk"

Foto-impressie Lentefestival

We zijn erg blij met hoe het door ons georganiseerde Lentefestival verlopen is! We bedanken alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet. We hebben ervan genoten met z'n allen, u hopelijk ook! Op deze pagina een impressie van het Lentefestival. Op naar volgend jaar!

Kerngroep Winterfestival

Anna, Alie, Harm, Henk-Jan, Karin,
Maartje, Marco, Jaap, Rutger en Yvette



Bewonersorganisatie Oosterpark

- Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
- Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
- Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
- Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
- Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO

<https://oosterparkgroningen.nl/>

OosterparkGroningen

OPWGroningen

SCHRIJF EEN E-MAIL

bestuurbo@hotmail.com

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE SITE



VERVOLG

'Een fantastisch mooi Lentefestival!'

Het acrobatenduo No Nonsense imponeerde velen. Wat een sterke kerel is het dat hij zijn partner, die met haar beide voeten op een van zijn handen staat, boven zijn hoofd heft! En de adem stakte mij in de keel, toen zij boven zijn hoofd een salto maakte, om weer keurig op zijn schouders te landen.

Jos Tipker gaf voorstellingen op diverse plekken aan (kleine) kinderen, die ook actief mee konden doen. Zéér origineel en met eenvoudige attributen, zoals tandenborstels.

Opzienbarend op vrijdag was El Capstok met zijn marionettentheater, dat voor zijn buik hing, en waarin hij de personages liet bewegen, terwijl hij verhaaltjes vertelde, begeleid door muziek. 's Avonds vertoonde hij zijn kunsten in het duister, waarbij zijn theatertje verlicht was! Pure magie en de kinderen zaten gefascineerd en met grote ogen te kijken.

Dezelfde El Capstok was zaterdag onherkenbaar getransformeerd in De vliegende Hollander, met een heus spookschip. Hij zag er wat griezelig uit vond ik, maar kinderen prikten daar al gauw doorheen. Ze hingen aan zijn

lippen bij een beeldend verhaal vol spanning en humor.

Tussen dit alles door trad zangeres Annemarie de Bie, solo of met accordeonist Erik de Jong, op allerlei plekken op met overwegend Ierse folk.

Een kenmerk van het festival, en dat was ook in 2019 al zo, was de aanwezigheid van sprookjesachtig gekostumeerde dames en heren, die rondwandelden en hierdoor veel sfeer bijdroegen. Nu kon je bij hen een kaartje trekken. Ik trok het handgeschreven tekstje: 'Volg je dromen'.

De inwendige mens werd niet vergeten: Rosbina en Seni hadden cakes en andere lekkernijen gebakken, en Anna, Petra, Trees, Faroush, Farida, Rita en Xandra bakten grote aantallen pannenkoeken, die mede waren gesponsord door de JUMBO.

En dat brengt me op 'Schone Draak' van Theater Pannenkoek, een voorstelling voor peuters en kleuters vanaf 2 jaar op de zondagmiddag.

Hierin werden draken gezocht, maar het ging eigenlijk over wat je allemaal mist als je te veel haast hebt. Ook was er op deze middag een optreden van allround muzikant Remko Wind.

's Avonds werd het een héél

ander festival. In enkele olievaten brandden houtvuren; de verdere verlichting met lampjes was karig, maar gek genoeg was alles toch heel sfeervol. De zweefmolens draaide nog steeds. En waar het 's middags nog voor alle leeftijden was, werd het nu toch iets meer voor pubers en volwassenen. Op beide avonden traden er vier bandjes op, die voort waren gekomen uit cursussen bij kunstencentrum VRIJDAG. Op vrijdagavond: Jazztoo, The Next Call, Wanderoo en Jazztree. De presentatie werd verzorgd door Harry van Lier, die ook meespeelde bij Jazztoo. Op zaterdagavond: Bring Me the Pencils, Sheltering Sky, Tail en Basement Four. Ik hoorde jazz, blues, punkrock, folk, enkele covers en muziek die teruggreep op de goer en 80er jaren. Het leuke vond ik dat ik nu eens vlak voor een bandje kon staan, op zo'n anderhalve meter, zonder dat m'n oren ervan gingen piepen.

Al met al was dit een fantastisch samenzijn met ongelooflijk veel mensen in mijn eigen wijk, waar ik steeds lopend naar toe kon, want vlakbij. Ik kan mij niet heugen, hoe ik ook mijn best doe, wanneer er ooit zo'n drukbezocht publieks-evenement heeft plaatsgevonden in de Oosterparkwijk! De organisatie heeft steeds tellingen per middag en avond verricht en kwam uit op een totaal van 2300 bezoekers!



Het acrobatenduo No Nonsense.

Hierbij dien ik de kanttekening te plaatsen dat bijvoorbeeld ik vijf keer geteld ben, maar ik ben ook vijf keer gekomen en gegaan. Maar ook dan zal het getal nog uiterst indrukwekkend blijven!

Ze is niet meer (of toch wel) Rommelmarkt groot succes

Door Willem Bouman

Het is september vorig jaar dat ik een artikel wilde gaan maken achter een advertentie in de wijkkrant. Ik had al vragen opgesteld en doorgestuurd.

De persoon in kwestie stuurde mij de antwoorden door op een bijzonder tijdstip. Het artikel gaat over iemand achter de advertentie van een uitvaartonderneming. (Dit zal in een volgende uitgave van de wijkkrant worden geplaatst).

In het weekend daaraan voorafgaande vierten we de verjaardag van mijn dochter, heel uitbundig vol met verrassingen. Zus die plotseling voor de deur staat, wij die meestal op vakantie zijn maar dit jaar er voor kiezen toch maar te komen en dat soort dingen. Ook werden er veel foto's gemaakt. Allemaal heel bijzonder. We blijven slapen

en de volgende dag worden we uitbundig door haar uitgezwaaid. Later op de avond telefoontje, kom direct naar het ziekenhuis want het gaat niet goed met haar. Het ziet ernaar uit dat ze de ochtend niet gaat halen. Dat haalt ze ook inderdaad niet. Een hectische week en een lange periode daarna breekt aan.

In dit licht geplaatst valt het uitwerken van het interview natuurlijk op een heel bijzonder moment.

Dat ze er niet meer is wil natuurlijk niet zeggen dat ze er niet meer is.

De foto's, de mooie herinneringen die we samen hebben gemaakt alles maakt dat ze niet vergeten wordt. Ook merk ik dat het tijd nemen voor rouwen en herinneren goed doet en goed is. Ik krijg haar er niet mee terug maar ze zit verankerd in mijn wezen.



Door Frans Geubel

De rommelmarkt op zaterdag 12 maart bij Van Houten was een groot succes! Er kwamen enkele honderden bezoekers op af.

Organisatrice Ellen Beck: "Het is ontstaan vanuit de gedachte dat producten/spullen vaak nieuw worden gekocht, of als men ze niet gebruikt, weggegooid worden, terwijl iemand anders er blij van kan worden. We hebben de vraag: 'Is een rommelmarkt in de

Oosterparkwijk een goed idee? Laat het ons weten.' op Facebook gesteld. Daar kregen we veel positieve reacties op en zodoende zijn we het gaan organiseren. Het lege bij Van Houten gebouw hiervoor gebruiken was een perfecte combinatie."

De inrichting van de markt was hierdoor heel avontuurlijk, vooral ook voor kinderen, kruip-door-sluip-doorroutes en verschillende ruimtes met steeds weer een andere sfeer. Vooral de eerste uren liep het werkelijk

storm, daarna kabbelde het rustig door. Verspreid door het gebouw zaten er ook drie deelnemers van De Wijk De Wereld achter een tafeltje met daarop een ouderwets typemachientje, om verhalen van bezoekers vast te leggen. Ook waren er twee stands voor Oekraïne. De verkoop bij deze stands ging volledig naar het goede doel.

Zowel kopers als verkopers roemden de leuke en gemoeidelijke sfeer en vroegen of het nog eens georganiseerd zou kunnen worden.



René Westra is na bijna een halve eeuw teruggekeerd naar Groningen

Door Erik Weersing

Ruim vijftig jaar geleden kwam René Westra vanuit Friesland naar Groningen om er te gaan studeren. Hij vond een kamer in de Oosterparkwijk. Na zijn studie vertrok hij met zijn jonge gezin naar het westen waar hij al snel carrière maakte. Maar het noorden bleef trekken. En toen de gelegenheid zich voordeed, is hij met zijn vrouw naar Groningen teruggekeerd – en vestigde hij zich opnieuw in de Oosterparkwijk. Een kleine tien jaar woont hij nu met veel plezier in het Typografengasthuis. De cirkel is rond. Groningen is de stad waar hij zich thuis voelt.

“In 1967 ben ik in Groningen biologie gaan studeren. Ik was toen zeventien jaar. Vergezeld door mijn moeder, ging ik op zoek naar een kamer. Tijdens deze zoektocht bekeken we ook een kamer aan het Stokroosplein. Die beviel me wel, maar mijn moeder was veel minder enthousiast. De hospita had namelijk een heel knappe dochter en moeder was bang dat ik meer tijd aan haar zou besteden dan aan mijn studie. Het feest ging niet door. Uiteindelijk vond ik onderdak aan de Zaagmuldersweg, pal tegenover het stadion van FC Groningen. Dat was een prima plek. Wanneer ik het weekend in de stad bleef, bezocht ik eerst 's ochtends de mis in de Sint Franciscuskerk en ging daarna door naar het stadion, voetbal kijken. Er speelden daar toen legendarische voetballers als Tonny van Leeuwen, Piet Fransen en de Deen Ole Fritsen. Ik had nogal een strenge hospita. Ze hield nauwkeurig in de gaten of ik 's zondags wel naar de kerk ging. Maar dat was voor mij helemaal geen punt. Ik was katholiek en ben dat nog steeds. Ik ga nog altijd naar de kerk. Vrienden van me die ook biologie studeerden, vonden het vreemd dat ik gelovig was. Maar voor mij is dat niet met elkaar in tegenspraak. Ik vind de evolutietheorie van Darwin heel interessant, maar in mijn ogen is dat niet het hele verhaal.”

Hoe lang heb je aan de Zaagmuldersweg gewoond?

“Twee jaar. Toen ben ik verhuisd naar een studentenhuis in het Soephuisstraatje. Helemaal in het centrum van de stad. Eind jaren zestig studeerden er maar heel weinig meisjes biologie. Ik ging daarom altijd koffie drinken in het Alfagebouw aan de Grote Kruisstraat. Daar heb ik Ellen ontmoet, mijn latere vrouw. Zij studeerde Nederlands. In 1972 zijn we getrouwd en een jaar later is onze oudste dochter geboren.”

Wanneer ben je afgestudeerd?



“In 1974. Eigenlijk moest ik hierna in militaire dienst, maar er bestond een mogelijkheid om daar onderuit te komen. In die tijd was er een groot tekort aan leraren biologie, vooral in het westen van het land. Wanneer ik daar een baan als leraar accepteerde, hoefde ik niet in dienst. Zo ben ik leraar geworden op een school in Alkmaar. Zo'n veertig jaar heb ik met veel plezier voor de klas gestaan. In 2013 ben ik gestopt met les geven. Hierna heb ik me, tot mijn pensionering, bezig gehouden met het ontwikkelen van toetsen en het opstellen van examens. Ook heb ik een biologieboek geschreven dat nu op veel middelbare scholen wordt gebruikt. Dat werk had één groot voordeel: ik kon het online doen. Hierdoor hadden mijn vrouw en ik de kans een deel van het jaar in Zweden door te brengen. We kwamen regelmatig in het land, omdat een van onze dochters met haar man in Zweden een boerenbedrijf heeft. De rust en de stilte spraken ons erg aan. En de mentaliteit van de bevolking. Niemand heeft haast in Zweden. Iedereen is heel relaxed. De middelvinger kennen ze niet. In 2007 hebben we een vakantiehuis gekocht op Öland – een eiland langs de oostkust van het land. Ons huis ligt dichtbij de zee. Vaak hadden we het strand voor ons alleen. We wandelden er veel, ik ging er vogels spotten. En ik kon er ook prima hardlopen.”

Hardlopen?

“Mijn grote hobby. In 1980 heb ik het roken eraan gegeven en ben ik gaan hardlopen.

met me mee, ze had niets met hardlopen, maar vond de steden waar het plaats vond, prachtig. Iedere keer stond ze me bij de finish op te wachten – met twee tassen met inkopen.”

Wanneer zijn jullie naar Groningen terug verhuisd?

“Nadat ik gestopt was met les geven – in 2013. Het was een idee van mijn vrouw om terug te gaan. Ze vond het westen veel te druk. Groningen heeft alle voordelen van een grote stad – een schouwburg, bioscopen, veel leuke restaurantjes, en tegelijkertijd is het er relatief rustig. En we hadden goede herinneringen aan de stad. Een bijkomend voordeel: Groningen ligt dichtbij Zweden dan Alkmaar. Het scheelt toch een kleine twee uur rijden. Mijn vrouw heeft de verhuizing doorgezet. Zonder haar zou ik het huis waar we zijn gaan wonen nooit hebben gekocht. Soms doe je iets om een ander een plezier te doen – later kom je erachter dat je het zelf ook heel leuk vindt. Ik roep vaak ‘zeg maar ja, dan word je gelukkig’. Mijn vrouw wilde graag een groot gezin. En dus kregen we een groot gezin – twee zoons en drie dochters. En ik kan alleen maar zeggen dat ik het heerlijk vind om vijf kinderen te hebben.”

Je vrouw is inmiddels overleden?

“In 2018 – na een kort ziekbed. Ik mis haar nog steeds enorm. Het heeft me moeite gekost de draad van het leven weer op te pakken. Maar ik ben een optimist, ik zie de zonzijde. Ik heb een fantastische tijd met Ellen gehad. Zevenenveertig jaar zijn we samen geweest – daar kijk ik met veel liefde op terug. Mijn vrouw was doopsgezind. Doopsgezinden hebben geen eigen kerkhof. Daarom ligt Ellen begraven op de katholieke begraafplaats aan de Hereweg. Ik heb voor haar van Öland een grafsteen laten overkomen. Zo is er een stukje Zweden bij haar. Soms heb ik zin een eind te gaan rennen – dan neem ik een route langs de katholieke begraafplaats. En ga ik even bij haar graf staan. Het is een dubbel graf. Ooit kom ik bij haar te liggen. Het is ons plekje – een plek voor ons tweeën.”

René Westra heeft na zijn pensionering twee boeken geschreven. ‘De keizer heeft helemaal geen kleren aan!’ – over vijftig jaar lesgeven. En ‘Gerard Nijboer in Eenigenburg’ – over zijn belevenissen tijdens het hardlopen. Beide boeken zijn uitgegeven door Brave New Books.

SPELLETJESLIEFHEBBERS OPGELET



Ingezonden bericht

V.l.n.r. Alette, Wim, Xandra en Else.

Foto: Frans Geubel

Hou je van (bord)spelletjes en vind je het leuk om dat met andere mensen uit de wijk te doen, kom dan de eerste woensdag van de maand naar “bij van Houten”.

Onze eerste avond in maart was heel gezellig, er werd een fanatiek reactiespelletje gespeeld, een spel met letters en bijvoorbeeld ook Jenga, waar je blokjes uit een toren moet halen en moet voorkomen

dat ie omvalt. Er werd veel gelachen.

Er liggen al veel spellen waaruit gekozen kan worden. Je kunt ook je eigen spellen meenemen.

Mocht je nog spellen hebben liggen die je kwijt wilt: we zijn blij met gedoneerde spellen, je kunt ze afgeven bij van Houten.

Wij, Alette en Else, enthousiaste spelletjesspelers, zijn die avond

gastvrouw. Bia is er als beheerder ook bij, zij zorgt onder andere voor de drankjes.

Van harte welkom!

De spelletjesavonden zijn de eerste woensdag van de maand van 19.30 tot 21.30 uur.

Bij van Houten
Oliemuldersweg 47

In de Oosterparkwijk gebeurt het: check

WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL

MIJNOOSTERPARKWIJK.NL

Home Nieuws Agenda Gids Over ons Contact

<p>WIJKAGENDA</p> <p>Zin om iets te doen? In de agenda zie je welke leuke, sportieve of creatieve dingen je kunt doen in de wijk.</p> <p>→</p>	<p>OVER ONS</p> <p>We helpen je de weg te vinden in de Oosterparkwijk.</p> <p>→</p>	
<p>WIJKNIEUWS</p> <p>Lees het laatste nieuws uit de wijk! Heb je zelf ook nieuws? Lever dan een nieuwsbericht aan.</p> <p>→</p>	<p>WIJKGIDS</p> <p>Word wegwijs in de wijk. In de gids vind je organisaties en initiatieven uit de wijk. Je kunt je eigen organisatie of initiatief ook aanmelden.</p> <p>→</p>	

In de Oosterparkwijk gebeurt het

Mijnoosterparkwijk.nl is een online plek waar jij als Oosterparker kunt zien wat het laatste nieuws is, welke organisaties er zijn en vooral ook aan welke activiteiten je kunt deelnemen.

Deze website wordt voor en vooral ook door Oosterparkers gemaakt. Samen zorgen we voor een gevulde actuele website. Organisaties in de wijk voegen nieuws en activiteiten toe. En dat kun jij ook. Organiseer jij een activiteit waar je buurtgenoten aan mee kunnen doen? Meld het aan op de website! Of heb je nieuws over de Oosterparkwijk of een leuke belevenis die je wilt delen? Ook dat meld je heel makkelijk aan op de website. Hoe tof is dat?

De buurtmail

Via mijnoosterparkwijk.nl kun je je ook aanmelden voor de buurtmail. Deze digitale nieuwsbrief verschijnt een keer per maand in je mailbox. Heb jij een kort bericht dat je graag wilt delen met de wijk? Neem gerust contact op via: welkom@mijnoosterparkwijk.nl.

Contact

Heb je vragen over de website of mis je iets? Heb je ideeën over hoe we de site nog beter kunnen maken? Of wil je misschien zelf wel in de redactie? Aarzel niet en neem contact met ons op: welkom@mijnoosterparkwijk.nl

De redactie

De redactie van mijnoosterparkwijk.nl bestaat op dit moment uit:

Jeroen Kuilman

WIJ Oosterparkwijk

Yvette Lowes

Bewonersorganisatie Oosterparkwijk (BO)

Miranda Dontje

Het Oude Politiebureau / WerkPro

Frank Brander

Gemeente Groningen

Lolkje Hoekstra

WerkPro

Mark Hoogenboom

Wijkkrant Oosterparkwijk

Rolinda Ferwerda

Gemeente Groningen

Agnes Voorintholt

Oosterparker en zelfstandig communicatieadviseur

**Meld je aan
voor de
buurtmail!**

op
www.mijnoosterparkwijk.nl



Foto Ploenpark door Mara Piccione

WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL

DE OOSTERPARKWIJK KRIJGT EEN MICHINOEKI



De Oosterparkwijk krijgt een Michi-Noeki

De Oosterparkwijk krijgt als eerste in Nederland een Michi-Noeki! Een Michi-Noeki is een plek in de wijk waar je even kunt uitrusten, een kopje koffie kunt drinken met andere bewoners of naar de wc kunt. Je ontdekt er wat het laatste nieuws is en wat je de komende tijd allemaal kunt doen in de wijk. Je kunt de vragen die je hebt over de buurt of waar je naar op zoek bent stellen aan de gastvrouw/heer. Want dat zijn buurtbewoners die graag iets willen betekenen voor de wijk. Laad je telefoon of elektrische rolstoel op, klap je laptop open, ga in overleg met iemand of kom gewoon een praatje maken.

Het idee van de Michi-Noeki is in 2017 door en voor de Oosterparkwijk ontwikkeld. In opdracht van de gemeente Groningen maakten de bedenkers Vollmer en Partners samen met Kantelingen en DNArchitectuur een plan voor vier Michi-Noeki's in de Oosterparkwijk, verspreid in de wijk. De straat en stoep tussen deze plekken wordt zo toegankelijk mogelijk ingericht. Zo wordt de hele wijk voor iedereen goed bereikbaar, met overal plekkjes om te rusten.

Waarom de Oosterparkwijk?

Bij het bouwen in de Oosterparkwijk is voornamelijk rekening gehouden met gezinnen en werkende mensen en minder met mensen die alleen wonen. Ook zijn er veel voorzieningen verdwenen uit de wijk naar de rand van de stad. Daarmee is de kans dat je regelmatig andere Oosterparkers ontmoet best klein. Door Michi-Noeki ontstaat er een plek waar je even naar toe kunt en waar altijd iemand is met wie je even een praatje kunt maken. Je kunt er als je aan het wandelen bent even een korte pauze houden voordat je weer verder gaat. Zo draagt de Michi-Noeki bij aan een wijk waar het fijn wonen is voor iedereen. De eerste komt aan het Wielewaalplein. Deze wordt begin juni geplaatst, net als de kiosk van de familie Knollema. Zij kunnen hun winkel daardoor voortzetten. Iets waar veel Oosterparkers zich hard voor hebben gemaakt. Hun kiosk wordt tegen de Michi-Noeki geplaatst. Beiden gaan we in juni feestelijk openen. Natuurlijk ontvang je daarvoor een uitnodiging. De Michi-Noeki zal vanaf dan elke werkdag open zijn.



Michi - Noeki

Een Michi wat?

De naam Michi-Noeki is afgeleid van de Japanse pleisterplaatsen Michi-No-Eki. Je spreekt het uit als: Mitsjie Noekie. In Japan zijn er dus heel veel van dit soort plekkjes waar omwonenden elkaar kunnen ontmoeten. Het bestaat uit een openbaar toilet, een koffietafel en een klein kantoortje.

WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL/MICHINOEKI

TOENTJE PLOEGEN



Door Frans Geubel

Stichting Toentje startte vrijdag 18 maart het nieuwe seizoen op een ouderwetse wijze. Dit doen ze namelijk ieder jaar met behulp van handploegen en drie paarden die het stuk land aan de Struisvogelstraat omploegen. De stichting kweekt op het stuk land het hele jaar door groenten voor de voedselbank.

Het ploegen met paarden is zwaar werk, maar volgens Margien Doze van stichting Toentje is dit de meest effectieve manier: "Zou je hier willen ploegen met een trekker dan is dat heel slecht voor de grond, dat is te zwaar, de grond zou dan inklinken. Het zou mooi zijn als het land met de schep omgespit zou kunnen worden, maar dat is niet te doen. Maar

met deze paarden brengt het ook weinig schade toe aan de bodemstructuur".

Volgens stichting Toentje is het hard nodig om de voedselbank een steuntje in de rug te geven. Supermarkten hebben tegenwoordig veel acties met bepaalde producten die tegen de houdbaarheidsdatum zitten, zo worden veel etenswaren verkocht voor de helft van de prijs of 1+1 gratis en dat heeft als resultaat dat de voedselbanken minder verse producten krijgen.

Begin april komen de zomervrijwilligers ook weer helpen bij Toentje en dan wordt er weer hele dagen hard gewerkt in de groentetuin.

Pleintje Zaagmuldersweg vernieuwd

Door Frans Geubel

Het pleintje aan de Zaagmuldersweg tegenover de Irislaan is grondig opgeknapt! Van een saaie en kale parkeerplek voor auto's met ook vaak zwerfvuil is het nu getransformeerd tot een speelse plek met groenperkjes, nieuwe bomen en zelfs ook bankjes. Het aantal parkeerplekken voor de aanwonenden is hierbij gelijk gebleven.

Vrijdag 11 maart werd het geopend door wijkwethouder Carine Bloemhoff. Dat

ging ditmaal niet gepaard met een speech of andere spectaculaire effecten, maar gewoon door haar aanwezigheid. Dat leidde tot vele gesprekken en discussies met buurtbewoners over wisselende onderwerpen. Over één ding was iedereen het met elkaar eens: het nieuwe pleintje en de bankjes zijn een aanwinst.

Ondertussen deelde Frank Brander van het Gebiedsteam (Gemeente Groningen) pittige Aziatische groentesoep van Bie de Buuf uit.

Op de foto zien we Carine Bloemhoff (rechts) op een van de nieuwe bankjes in gesprek met buurtbewoners.



De wijkagenda hiernaast gaat door op de achterkant.
Tip: Knip hem uit en hang hem op!

WIJKAGENDA

Dat er veel gebeurt in de Oosterparkwijk dat weten we. Het is wel handig om te weten wat er nu precies waar te doen is. Hieronder vind je een greep uit de wijkagenda.

BIJ VAN HOUTEN

Soep! Kom!

Kom een lekkere huisgemaakte soep eten in de kantine van *bij Van Houten*. Ook kun je een soepje ophalen. Neem dan wel zelf een bakje mee. Zolang de voorraad strekt, want op = op. Elke dinsdag, woensdag en donderdag: 12.00 – 14.00 uur €1,00

Haak maar aan

Bij Haak Maar Aan staat het aanhaken centraal. Tijdens de koffie breien, haken, of andere textiele vaardigheden oefenen en uitvoeren. Elke dinsdag: 10.00 – 12.00 uur



JOP

Bruisende woensdagmiddag

De bruisende woensdagmiddag is het weekend midden in de week. In JOP staat de muziek aan, er wordt gedanst, gehangen, wat gedronken en de tosti's vliegen over de toonbank. Buiten is de spelcontainer open van 15.00 tot 17.00 en wordt er lekker gespeeld, gerend en gefietst onder het waakzaam oog van WIJ. Ouders halen een bakje koffie in het JOP en blijven buurten op het plein. De eerste woensdag van de maand staan tussen 14.30 en 16.30 uur de mensen van de Fietsklus paraat om fietsen van basisschoolkinderen kosteloos te repareren. Kortom, hét moment om alles los te laten en je batterij op te laden.



Jongeren centrum
Oosterparkwijk

ONS BELANG

Volksdansen

Onder bezielende leiding van Marijke Dijkshoorn wordt er gedanst op muziek uit allerlei landen, zoals Roemenië, Bulgarije, Amerika, Israël en België. Er wordt in een groep gedanst, dus meestal zonder partner. De beweging en de muziek samen vormen juist wel een koppel, ze staan garant voor het onderhoud van lichaam en geest. De dansen zijn voor iedereen goed te doen, er is geen speciale lenigheid of spierkracht vereist, dus ook voor de rijpere personen is het volksdansen een gezonde activiteit. Belangrijk te vermelden is dat het gaat om een warme, gezellige groep waarin iedereen van harte welkom is. De eerste twee lessen zijn gratis, daarna wordt er een kleine bijdrage gevraagd. Loop vooral eens binnen.

Elke woensdag: 10.30 - 11.45 uur
Meer informatie: Marijke Dijkshoorn: 050 – 3136039

foto: Marga Buitendijk



SPEELTUINVERENIGING SVO

Spelcontainer

De Spelcontainer zit vol met allemaal speelgoed om heerlijk mee buiten te spelen. Voor kinderen van 6 t/m 12 jaar. Kinderen onder de 6 zijn welkom onder begeleiding van een ouder.

Elke donderdag: 15.00 – 17.00 uur



MELD JE AAN VOOR DE BUURTMAIL!

HET OUDE POLITIEBUREAU**Buurtkoffie**

De medewerkers van HOP nodigen alle buurtbewoners uit voor de buurtkoffie!

Lekker (bij-)kletsen met buurtgenoten tegen een speciaal buurttarief: € 1,00 koffie/thee (met melk +€ 0,20) Voel je welkom en schuif aan!

Elke maandag t/m woensdag:
10.00 -12.00 uur



Meer activiteiten vind je op
www.mijnoosterparkwijk.nl.

LOCATIE ADRESSEN**bij Van Houten**

Oliemuldersweg 47
9713 VA GRONINGEN
06 – 521 706 66
welkom@bijvanhouten.nl

JOP

Klaprooslaan 304 A
9713SZ Groningen
Tel: 050 312 4624
06 – 463 272 54
jopbeheer@werkpro.nl

Ons Belang

Zaagmuldersweg 82c
9713 LM Groningen
050 – 312 2937

BIE DE BUUF

Elke maandag kookt de Buuf een heerlijke soep voor alle ondernemers en buurtbewoners in de wijk, Kom lekker aanschuiven tussen 12.00 en 13.00 uur of neem je eigen pannetje mee.

Donderdag en vrijdag kun je tussen 17.00 en 22.00 uur lekker uit eten Bie de Buuf. Wil je zelf ook wat organiseren dat vinden wij leuk!

Stuur dan even een berichtje naar info@biedebuuf.nl

**FEESTJE**

Heb jij een locatie waar je activiteiten organiseert voor buurtbewoners?

Laat het ons weten want dan sta jij de volgende keer ook op deze pagina.

Mail naar
welkom@mijnoosterparkwijk.nl

Speeltuinvereniging Oosterpark

Resedastraat 2A
9713 TN Groningen
050-230 88 31
svoosterpark@gmail.com

Het Oude Politiebureau

Zaagmuldersweg 3
9713 LB Groningen
050 211 3684
hop@werkpro.nl

Bie de Buuf

Paradijsvogelstraat 10
9713 BV Groningen
050 305 5431
info@biedebuuf.nl

Check de agenda op
www.mijnoosterparkwijk.nl
en/of meld jouw
activiteit aan!

**De 77e Herdenking Bevrijdingsdag van Groningen bij de oude Oostersluis**

16-04-2016: Onthullingsplechtigheid bij de plaquette Twee Bruggen. In het midden burgemeester Peter Den Oudsten, links van hem Sjoukje van Kuiken en Menno van der Wis. Foto: Jan Willem van Vliet

**Ingezonden door
Werkgroep ONS**

Zaterdag 16 april is het alweer 77 jaar geleden dat Groningen is bevrijd door de Canadezen. Ook dit jaar organiseert de werkgroep Oosterpark Nooit Saai (ONS) de herdenking bij het monument Twee Bruggen. Deze herdenking vindt om 15.00 uur bij de oude Oostersluis plaats.

De Duitsers hadden de beide bruggen omhoog gezet en vluchtten via Oosterhoogebrug naar Delfzijl, van waaruit zij Emden hoopten te bereiken. Pop Dijkema, zijn broer Jacob-Jan en diens zoon Jan, zijn toen met gevaar voor eigen leven naar de kelderruimte van de

brug bij het Damsterdiep geslopen, en hebben de brug handmatig naar beneden gedraaid. Pop raakte hierbij gewond en de Canadese infanteriesoldaat Roy Coffin werd door de Duitsers dodelijk getroffen. Maar de Canadezen konden hierdoor oprukken naar Delfzijl.

Het monument werd in 2016 door Menno van der Wis en Sjoukje van Kuiken (werkgroep ONS) geplaatst ter nagedachtenis aan de strijd rond de oude Oostersluis op 16 april 1945. In 2017 heeft de Openbare Basis (OBS) Oosterhoogebrugschool het monument geadopteerd; op schooldagen maken zij, met het voorlezen van zelfgemaakte gedichten, onderdeel uit van de herdenking.

Het project de Twee Bruggen is financieel mogelijk gemaakt door: J.B. Scholtensfonds, VBNO (Vereniging Bedrijven Noord-Oost), Rhijnvis Feithfoundation, Annie Tak Leefbaarheidsfonds.

GEDICHT**Holland...**

*Land van lintjes en van bollen
Van huisdier en van knollen*

*Wilgen, berken
Deltawerken*

*Wars van franje
Vóór Oranje!*

*Veterdrop en pindakaas
Makkers, staakt uw wild geraas*

*Waar je lekker uit kunt waaien
En de wieken vrolijk draaien*

*Fractie, cluppie en partij
Ook een hoop ambtenarij*

*Alle Nederlanders: kénners
En o help, al die BN'ers!*

*Een haring met uitjes
Op z'n Jan- boerenfluitjes*

*Druilerig, grauw en grijs
Beknibbelen op de prijs*

*Mopperen, klagen, zuchten ...
Maar O, die mooie luchten!*

Maria Riksten-Brouwer



DE WIJK DE WERELD

Sleutel Stadsschouwburg in handen van Oosterparkwijk

De Wijk De Wereld gaat van start en blikt terug op vier edities



Frans Geubel (wijkfotograaf in de Oosterparkwijk) krijgt de sleutel overhandigd door Marie Josée Tshiabu uit Beijum. In het midden artistiek leider Karin Noeken. Foto: Reyer Boxem

Ingezonden door De Wijk De Wereld

De afgelopen jaren vonden er vier succesvolle edities plaats van De Wijk De Wereld: in Selwerd/Paddepoel, Korrewegwijk/de Hoogte, Beijum en Vinkhuizen. Gisteren blikte de organisatie samen met de deelnemers en andere betrokkenen terug op deze edities tijdens 'De Wijk De Wereld blikt terug' in de Stadsschouwburg. Er waren optredens te zien van een aantal talenten die meededen aan De Wijk De Wereld en nog steeds actief zijn: o.a. dansgroep Mous, Charlotte Beerda, Babaddaar

en Rayan. Ook werd de sleutel van de Stadsschouwburg overhandigd aan de nieuwe wijk: de Oosterparkwijk.

Editie #5: Oosterparkwijk

Op dit moment is het team van De Wijk De Wereld al een paar maanden aan het werk in de Oosterparkwijk. Er zijn al twee bijeenkomsten geweest waar veel bewoners op afkwamen. Deze deelnemers zullen de komende periode gekoppeld worden aan de theatermakers van deze editie: Lies van de Wiel, Helmie Stil, Peerke Malschaert, Hugo aka Wordbites en X_YUSUF_BOSS. Op dit moment is de organisatie

nog op zoek naar koorleden voor het speciale De Wijk De Wereld koor. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via info@dewijkdewereld.nl.

De Wijk De Wereld

De Wijk De Wereld duikt ieder jaar samen met een club van professionele theatermakers een wijk in van Groningen. We staan aandachtig stil bij wat en wie er leeft in de wijk, brengen de buurt bij elkaar en laten vervolgens samen met de wijk van ons horen in de Stadsschouwburg. Alle ervaringen en persoonlijke verhalen worden door wijkbewoners met de rest van de

LINNAEUSPLEIN



Ondanks een tegenstribbelend doek en onwillige koorden slaagde wijkwethouder Carine Bloemhoff er dinsdag 15 februari in om het bouwbord aan het Linnaeusplein te onthullen. Foto: Frans Geubel

stad gedeeld in een voorstelling bomvol theater, muziek, dans en alles daar tussen in. Het theater is een week lang het buurthuis van de wijk!

vr 17 juni, 20.15 uur (premiere)
za 18 juni, 14.30 uur / 20.15 uur
€ 12,50 | € 10,- voor bewoners Oosterparkwijk (try-out € 10,- | € 7,50)

De Wijk De Wereld vindt plaats van 16 t/m 18 juni. Mis het niet!

De Wijk De Wereld is een samenwerkingsproject van Stichting De Wijk De Wereld en SPOT Groningen.

do 16 juni, 20.15 uur (try-out)

bij Van Houten: het bruisende hart van de wijk!



Ingezonden bericht

Het prachtige gebouw van de oude Siebe Jan Boumaschool wordt het bruisende hart in onze mooie Oosterparkwijk. Jarenlang werd het als school gebruikt. Nu is het een plek voor alle Oosterparkers. Ook voor jou! Per 1 april is bij Van Houten officieel het buurtcentrum van de Oosterparkwijk, goedgekeurd door het College en de gemeenteraad van Groningen. We gaan voorzichtig aan van start in het 'nieuwe' deel van

het gebouw (de voormalige Vensterschool). We zeggen 'voorzichtig aan' omdat er nog van alles moet gebeuren in en om het gebouw, zoals een verbouwing om het gebouw geschikt en (rolstoel) toegankelijk te maken. Uiteindelijk hopen we het oude en nieuwe gebouw met elkaar te verbinden.

Ken je het gebouw?

Het werd in 1932 gebouwd als de 'Van Houtenschool'. Het is genoemd naar Sam van Houten,

een Groningse politicus. Hij is bekend geworden door zijn 'kinderwetje'. Daarmee werd kinderarbeid in Nederland verboden.

De naam van het gebouw werd later veranderd in Siebe Jan Boumaschool. Siebe Jan Bouma is de architect die de monumentale school gebouwd. De school kreeg er later nog een gebouw bij: de Vensterschool Oosterparkwijk.

Wat is er te doen?

Er is al van alles te doen in bij Van Houten. Zo vind je er speeltuinvereniging SVO, kun je gezellig een kop soep komen eten op dinsdag, woensdag of donderdag en zit De Wijk De Wereld er op maandag en woensdag. Ook is de cultuurcoach van Vrijdag, Rozan Vergeer, actief in het buurtcentrum. En je kunt de hele dag door een kijkje komen nemen en een kopje koffie komen drinken in de mooie zaal bij het water.

De komende periode willen we, samen met jullie als wijkbewoners, steeds meer activiteiten aanbieden. We

kijken dan steeds wat er mogelijk is en op welke manier. Wil je weten welke activiteiten er allemaal te doen zijn? Je vindt ze op mijnooterparkwijk.nl/agenda.

Wil je zelf een activiteit organiseren? Laat het ons weten!

Wij zoeken:

Een sport- en spelaanbieder
Om het aanbod uit te breiden zijn we op zoek naar iemand die in bij Van Houten sport- en spelactiviteiten aan wil bieden. Is het iets voor jou? Ben jij de sportaanbieder die we zoeken? Of ken je iemand die dat zou kunnen en willen doen? Neem dan contact met ons op!

Bestuursleden

Wij zoeken meerdere bestuursleden. Vanaf 15 april a.s. vind je de vacatures op www.bijvanhouten.nl.

Zaal huren?

Je kunt voor vergaderingen of bijeenkomsten een zaal of ruimte huren in bij Van Houten. Meer informatie lees je hierover op www.zalerverhuuroosterpark.nl. Je kunt ook een mail sturen

naar zalerverhuuroosterpark@werkpro.nl.

Openingstijden:

De vaste openingstijden zijn maandag t/m vrijdag van 09.00 – 17.00 uur.

En als er activiteiten staan gepland ook in de avonden en het weekend.

Heb je vragen over bij Van Houten of een idee? Neem gerust contact met ons op of kom langs!



bij Van Houten

Oliemuldersweg 47
9713 VA GRONINGEN
06 – 521 706 66
welkom@bijvanhouten.nl
www.bijvanhouten.nl

WIJ OOSTERPARKWIJK
WIJ OOSTERPARKWIJK
 Heesterpoort 1
 9713 KX Groningen

 T 050 367 89 60
 E wijooosterparkwijk@WIJ.groningen.nl
 I wij.groningen.nl/oosterparkwijk

 Openingstijden
 werkdagen tussen
 09.00-17.00 uur

OPENINGSTIJDEN EN ACTIVITEITEN WIJ

Inmiddels is het een tijdje geleden dat de coronamaatregelen zijn versoepeld. Dat betekent geen verplichte anderhalve meter afstand, geen mondkapjesplicht en dus ook weer allerlei soorten activiteiten bij WIJ. Uiteraard wordt u wel in de gelegenheid gesteld om uw handen te ontsmetten bij binnenkomst, uw mondkapje te dragen of om afstand te houden tot anderen. Geeft u dat dan ook vooral aan!

Zoals vermeld, kunt u er weer op rekenen dat wij activiteiten organiseren en dat u daar volop aan mee kunt doen! Wilt u meer weten over welke activiteiten wij voor u organiseren in de wijk? Kijk dan op onze Facebookpagina of kijk op www.mijnooosterparkwijk.nl. WIJ zien u graag!

TAALCAFÉ

Every Friday from 10.00 – 12.00 A.M. the WIJ-team organizes the Taalcafé. Meet other foreign language speakers and dutch people! At the Taalcafé there are dutch-speaking volunteers available who can help you practice speaking Dutch. Together with other foreign language speaker and dutch people you can extend your social network and also practice speaking Dutch. See you Friday!



Iedere vrijdag van 10 tot 12 uur organiseert het WIJ-team het Taalcafé. Ontmoet andere anderstaligen en Nederlanders. Bij het Taalcafé zijn er Nederlands sprekende vrijwilligers beschikbaar die je kunnen helpen bij het spreken van de Nederlandse taal. Samen met andere anderstaligen en Nederlanders kunt u uw sociaal netwerk uitbreiden en kunt u ook uw Nederlandse taal verbeteren. Graag tot vrijdag!

JEUGDACTIVITEITEN MEIVAKANTIE

Binnenkort is het alweer meivakantie. Wat gaat de tijd toch snel! Ook in de wijk zijn er weer allerlei leuke activiteiten voor de kinderen om aan deel te nemen.



In de meivakantie wordt er samen gekookt, is er een speelfestival, is er een kinderbingo, gaan we paintballen en naar JumpXL en wordt er een speurtocht georganiseerd.

Meer informatie over de jeugdactiviteiten in de meivakantie en allerlei andere activiteiten is te vinden op de Facebookpagina van WIJ Oosterparkwijk en op de wijkagenda: www.mijnooosterparkwijk.nl

Houd beide vooral in de gaten!



FINANCIËLE TIP

Een bewoner uit de wijk gaf de volgende tip: "Schaf een diepvries aan, kook vervolgens twee keer per week grote porties (dat scheelt in de kosten) en vries wat overblijft in. Als je dit wekelijks doet, heb je al snel een grote voorraad. Goede goedkope doosjes om in te vriezen kun je vinden bij de Action in de wijk".

Overigens laten veel mensen geld liggen, bijvoorbeeld als het gaat om de Toeslagen van de Belastingdienst.

Dat u eerder geen recht had, betekent niet dat u nu geen recht heeft! Dus is het goed om ieder jaar even te controleren of u misschien toch recht heeft op Toeslagen. Snel gedaan en het kan veel opleveren! Deze check kunt u doen via belastingdienst.nl.

Vergeet overigens ook niet uw belastingaangifte van 2021 op tijd in te vullen en op te sturen! Dit moet vóór 1 mei 2022 bij de Belastingdienst worden ingeleverd en kan digitaal worden ingevuld. De belastingaangifte kunt u doen via belastingdienst.nl. Daar vindt u ook aanvullende informatie voor als u nog vragen heeft.

Komt u er niet helemaal zelf uit? Kom dan naar het financiële spreekuur GeldWIJs en onze deskundige medewerkers helpen u graag verder!

Iedere maandag- en woensdagmiddag van 13.30 tot 16.30 uur bent u welkom aan de Heesterpoort. Mailen en appen mag ook: geldwijs@wij.groningen.nl / 06-30797392. U kunt ook bij GeldWIJs terecht voor een voedselbankaanvraag.



'Zet je inkomsten en uitgaven op een rij, samen met WIJ'

SOEP OP DE STOEP

Misschien heeft u al een lekker soepje gekregen, of heeft u ons al in de wijk gezien. Het kan zomaar gebeuren dat de deurbel gaat op woensdagmiddag.

Iedere week gaan WIJ-opbouwwerkers Lub, Chris of Jeroen met collega's langs de deuren en bellen aan om te kijken hoe het met bewoners gaat.

Waardevolle gesprekken en belangrijk contact wat juist zo hard nodig is en ook blijft.

Eerder mede mogelijk gemaakt door de verse overheerlijke soep van Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau en sinds kort de even lekkere soep van Bie de Buuf.

Ken jij iemand die wel een soepje verdient? Laat het weten aan Jeroen via 06-55465082, Lub 06-55465099 of Chris 06-55470816.



Afgelopen week heeft Lub collega Lianne van den Brand (Jeugdspecialist Kindteam Oosterparkwijk) meegenomen. Lees hier de ervaring van Lianne:

WIJ Groningen heeft in samenwerking met Bie de Buuf een mooi initiatief genaamd Soep op de Stoep. Het is een laagdrempelige manier om in contact te komen met buurtbewoners van de Oosterparkwijk.

Op woensdag 23 maart mocht ik mee met opbouwwerker Lub om de soepen langs de deuren te brengen en in gesprek te gaan. De soep werd blij verrast in ontvangst genomen. Al snel werden op de stoep verhalen gedeeld en informatie uitgewisseld over het dagelijks leven, de Oosterparkwijk en WIJ Groningen. Soep op de Stoep is een warm en laagdrempelig initiatief om in contact te komen met de buurtbewoners van de Oosterparkwijk. Daar worden we allemaal warm van!

OUDER-KINDCAFÉ

Iedere maandag en donderdag is er een Ouder- en kindcafé bij het WIJ-team aan de Heesterpoort 1. De ene keer is er de gelegenheid om vrij te spelen, op een ander moment behandelen we een thema waarvan de deelnemers aangeven dat ze daar vragen over hebben, er meer over willen weten of omdat ze het een lastig thema in de opvoeding van hun kinderen vinden. Wij zorgen ervoor dat de kennis in huis wordt gehaald en dat we samen kunnen sparren hoe je daarmee om kan gaan. We geven elkaar tips, leren van elkaar, leren elkaar beter kennen en hebben een gezellige ochtend. Graag tot snel!



LENTEFESTIVAL

Vrijdag van 25 t/m zondag 27 maart is het Lentefestival Oosterparkwijk (voorheen het Winterfestival) gehouden. Oorspronkelijk zou het festival eerder gehouden worden, maar corona gooide roet in het eten. Vandaar dat het verplaatst is en alsnog plaats heeft kunnen vinden onder deze andere titel.



Een groep mensen heeft zich vrijwillig en met veel plezier ingezet. Het waren niet alleen bewoners uit de wijk, maar ook mensen uit andere wijken kwamen een kijkje nemen. Een zeer divers gezelschap wie het met zijn allen gezellig en tot een groot succes hebben gemaakt.

Om je een indruk te geven, ga naar Youtube en zoek op: Driedaags Lentefestival in de Oosterparkwijk.

We willen graag nog even benoemen dat de bewonersorganisatie (BO) zich ontzettend heeft ingezet om dit festival mogelijk te maken te organiseren. Dank! En ook dank voor alle andere vrijwilligers en betrokkenen.

INFORMELE MARKT

Op 9 juni 2022 van 13 – 16 uur Bij Van Houten (Oliemuldersweg 47)

Het idee van een informele markt is ontstaan toen er in kaart was gebracht welke vormen van hulp etc. allemaal beschikbaar zijn. Dat is best veel! Op dit moment zijn we aan het inventariseren welke partijen er allemaal betrokken zijn in/nabij de wijk en hebben we deze partijen benaderd met de vraag of ze mee willen doen. Bijvoorbeeld: Link050, Duurzaam Oosterpark, Werken Met zorg, WIJ, Oosterlicht, Welmobiel, en nog een aantal andere informele aanbieders.

Wat bedoelen we nu eigenlijk met informeel? Als er hulp of contact nodig is weten we vaak de bekende aanbieders wel te vinden. Maar de kleinere, minder bekende aanbieders zijn minstens zo belangrijk.

De doelstelling van deze markt is: het verbinden van de professionals en de bewoners, verdieping aan te brengen en kennis te maken. Informele partners onder en met elkaar verbinden en kennismaken en bewoners met deze partijen

Wij willen graag nader kennis met elkaar maken, verdieping aanbrengen en elkaar zodoende beter weten te vinden in ons informele netwerk.

Daarnaast willen we graag onze bewoners laten zien wat er allemaal mogelijk is. U ontvangt op een later moment nog meer informatie. Heeft u nu al vragen? Neem dan contact op met Lub Snijder via lub.snijder@wij.groningen.nl / 06-554655099



HET WIJKBEDRIJF IN JOUW WIJK

In de Oosterparkwijk ontwikkelen we projecten om de wijk nóg een stukje leuker, mooier, schoner, duurzamer en veiliger te maken. Mét en vóór Oosterparkers. Of u nu als bewoner af en toe wilt helpen, structureel als vrijwilliger aan de slag wilt of juist begeleiding zoekt in uw werkontwikkeling of stage wilt lopen, het kan allemaal. Op de website van duurzaammoosterpark.nl/over-ons staat het contactformulier waar u uw vraag/wens kunt stellen. Ook kunt u een Whats app sturen naar 06-15254988. We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Zoeken we samen naar leuke activiteiten waar u kunt aanhaken. #samenmakenwedewijk

DUURZAAM

| OOSTERPARK |

Oosterparkers vlechten broedkorven voor eenden / 28 februari

Bewoners van de Oosterparkwijk hebben meegedaan aan een workshop broedkorven vlechten. De bedoeling is dat de korven, die bedoeld zijn voor eenden, een plek krijgen in de wijk. De workshop werd mogelijk gemaakt door de gemeente Groningen en gehouden bij 'bij Van Houten'. De gemeente heeft samen met stads-ecoloog Hemmo Jager de Oosterpark vijver geselecteerd voor het plaatsen van vier broedkorven die gemaakt werden door bewoners van de wijk. De bedoeling is dat de andere vier korven ook een plekje in de wijk krijgen. Waar is nog onbekend. Je kunt je voorstellen dat er achter de schermen al een kleine strijd is losgebarsten, want welke broedkorf zal straks als eerste in gebruik worden genomen.

Stadsnatuurwandeling met Adri en Hilly / 20 maart

Hilly en Adri organiseren al geruime tijd stadsnatuurwandelingen waarbij ze deelnemers kennis laten maken met wat er in de eigen wijk aan natuur is te ontdekken. Deze keer waren er wel liefst 24 deelnemers die meeliepen. Het thema van dit keer was bloemetjes, bijtjes en vogels die nesten beginnen. Eén van de onderdelen was een hele bijzondere bij, de Grote Zijdebij, die in Nederland maar heel weinig gezien wordt, maar in Groningen wel zijn habitat heeft gevonden. Wat ook leuk was, was dat er twee Iraanse mannen meeliepen en dat het Iraans Nieuwjaar was, dus zij trakteerden op koekjes. De wandeling werd afgesloten bij het HOP, waar koffie en thee klaar stond.



WWW.DUURZAAMOOSTERPARK.NL

STADSRESTAURANT

| HET OUDE POLITIEBUREAU |

HOP geeft het Soep op de Stoep stokje door.

Met veel plezier zijn we gestart met Soep op de Stoep in de Oosterparkwijk. We hebben het initiatief, waar buurtbewoners worden verrast met verse soep, begin maart doorgegeven aan Bie de Buuf. Super leuk dat zij nu heerlijke soepen maken voor bewoners in de Oosterparkwijk!

#samenmakenwedewijk
Zelf zin om een lekker soepje te maken? Maak een zomerse verse tomatensoep. Een perfect soepje nu de zon is gaan schijnen.

Dauwtrappen op hemelvaartsdag (26 mei)

Voor de vroege vogels, wandelaars en eigenlijk voor iedereen die van lekkere koffie en een ontbijtje houdt! Dauwtrappen is een oude traditie in de vroege ochtend tijdens Hemel-

vaartsdag waarbij je de natuur ziet wakker worden. Hoe zou dat zijn in de Oosterparkwijk? Welke vogeltjes hoor je fluiten? Verken de Oosterparkwijk op deze speciale manier en krijgt onderweg wat lekkers. Je loopt namelijk met deze wandeling langs Bie de Buuf, Gebrand en Bakker en Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau. Houd onze Facebook of website in de gaten voor meer info!

Bediening gezocht

Nu het terrasseizoen begint breiden we ons team weer uit!

Zoek je daginvulling, heb je zin in leuke collega's, wil je werkervaring opdoen, gasten blij maken en iets positiefs bijdragen aan onze geweldige wijk?

Meld je dan bij HOP of stuur een berichtje naar hop@werkpro.nl.

Contact: 050-2113684 / Zaagmuldersweg 3

DUURZAAM
| OOSTERPARK |

Heeft u de lentekriebels?



VAN JOP NAAR HOP OPRUIMACTIE

Zaterdag 16 april 2022
Van 10.00 tot 13.00 uur

Zoals ieder voorjaar krijgen we lentekriebels en dan is het weer tijd voor DE JOP naar HOP opruimactie. We starten op het JOP en wandelen kriskras door de wijk naar HOP, ondertussen plukken we het zwerfvuil van de straat. Wij zorgen voor koffie, thee en een lekkere lunch!

Startpunt: JOP, Jongeren centrum OosterPark, Klapprooslaan 304a
Eindpunt: HOP, Het Oude Politiebureau, Zaagmuldersweg 3

Doet u mee? U kunt zich aanmelden door het contactformulier in te vullen op duurzaammoosterpark.nl.



WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL