



Pagina 5

'Wolfie'

krijgt eerbetoen

Pagina 7

Eva Hopman

ontwerpt en maakt sieraden



Pagina 8

Oosterkerk

opent voor iedereen
de deuren



Soep op de stoep

Door Frans Geubel

Bittere armoede was in de 19de eeuw een algemeen verschijnsel. Gelukkig waren er in die tijd veel betrokken mensen die de hiermee gepaard gaande honger wilden bestrijden. In 1802 ontstond de Commissie voor Spijsuitdeling, een particulier initiatief. Zij zorgde ervoor dat er in de drie wintermaanden driemaal per week een krachtige, voedzame soep werd uitgedeeld aan de armen. Op 4 januari 1803 vond de eerste uitdeling plaats vanuit het voormalige Prinsenhof. De Commissie liet twee grote ketels maken met een inhoud van zo'n 1000 liter. In 1844 verkreeg zij een eigen gebouw in de Zwanestraat. Het straatje achter dit gebouw werd

in 1874 het Soephuisstraatje genoemd.

De commissie regelde niet alleen de soepbereiding, maar hield ook toezicht bij de uitdeling. Want het was vaak een drukte van belang met veel duw en trekwerk. De volwassenen drukten de kinderen bijna plat, en de 'oudjes' vielen bijna om door het gedrang, maar konden zich staande houden, juist omdat de mensen 'bijeengepakt' stonden.

Tijdens de Eerste Wereldoorlog (1914-18) waren de soepuitdelingen hard nodig, maar kort daarna werd de belangstelling snel minder en in 1919 werd besloten te stoppen.

Soep op de Stoep

We maken een sprong naar de Oosterparkwijk in de winter van 2020-21 voor een geheel andere invulling van deze uitdeling!

Vanuit Stadsrestaurant Het Oude Politiebureau (HOP) ontstond tijdens de Corona beperkingen het initiatief om de bewoners in de Oosterparkwijk een warm hart onder de riem te steken en voor een laagdrempelig contactmoment te zorgen door op straat soep aan te bieden. Het werd 'Soep op de Stoep' genoemd. Sinds het voorjaar van 2022 nam buurtrestaurant Bie de Buuf het soepstokje over van HOP.

Deze wekelijkse soepuitdeling bleek en blijkt een prachtig middel te zijn voor de bouwvakkers van WIJ Oosterparkwijk om op laagdrempelige wijze het gesprek aan te gaan met de bewoners van

Soep en samenzijn op het Linnaeusplein.

de wijk. Samen eten verbindt immers al sinds de prehistorie de mensen en hun verhalen. Elke week worden er 10 soepjes rondgebracht, willekeurig van deur tot deur, maar het is ook mogelijk om iemand voor te dragen voor een soepje. Dit kan bij Jeroen Kuilman: 06 55 46 50 82, jeroen.kuilman@wij.groningen.nl)

Soep op de Straat

Zo af en toe wordt er door WIJ Oosterparkwijk een 'Soep op de Straat' georganiseerd, waarbij Werk & Participatie, gebiedsteam Gemeente Groningen en Politie Groningen ook uitgenodigd worden om mee te doen. Hierbij worden de bewoners van een aantal straten via een flyer uitgenodigd om op een bepaalde middag soep te komen eten. Op de middag

zelf bellen het WIJ-team en de wijkpartners in die straten ook nog eens aan om de bewoners uit te nodigen. Zo was ik er twee jaar geleden getuige van dat twee vrouwen tijdens het soep eten met elkaar in gesprek raakten en toen ontdekten dat ze buurvrouwen waren!

Niet onvermeld mag blijven dat Het Leger des Heils met een soepfiets met soep en broodjes elk weekend 's avonds de stad infietst, op zoek naar dak- en thuislozen. Er worden op één avond zo'n 20 tot 30 kommen volgeschapt en er wordt een praatje en een grapje gemaakt. De meeste 'klanten' zijn bekend, maar de laatste tijd worden er helaas veel nieuwe, jonge gezichten gezien. Soms wordt er doorverwezen naar de hulpverlening.



Groentje

Winterse toestanden

Door **Petra Beekhuizen Khan**

niet omhoog konden komen door onze prachtige nieuwe tunnels en uiteraard wat botsingen hier en daar. Ik had besloten me niet gek te laten maken, dus met een lekker muziekje aan glibberde ik vrolijk naar huis, hopende niet de verkeerde kant op te glijden.

Sinterklaas wens je dit weer ook niet toe, levensgevaarlijk voor die oude man, dan kom je de daken echt niet op. De Kerstman, dat is andere koek, die kent de klappen van de zweep en is hierop zeker voorbereid. Dus... Hopelijk komt er weer een bui, een witte kerst blijft toch heel speciaal.

Bij thuiskomst hadden onze twee grote struiken, in voor en achtertuin, een flinke buiging gemaakt naar moeder aarde. De sneeuw was zo zwaar geweest dat ze het maar amper (tot niet) hadden kunnen dragen. De vlinderstruik was voor de helft afgebroken en hing

over de weg. Mijn burenhadden me onderweg al gewaarschuwd. In het donker met mijn schoenen (die gelukkig waterdicht waren) soppend in de drab heb ik nog een half uur takken staan knippen. Pff... Het was me het avondje wel.

Aan de rand van de Oosterparkwijk langs de Klaprooslaan is een zompig grasveld omgetoverd tot een prachtig stukje 'oerrr...' Een natuurlijk speelterrein met glooiende aarde, grote, diepe kuilen, die na een regenbui vol staan met water, een waterpomp, schelpenpaadjes, zwerfkeien en nieuwe aangeplante boompjes. Een speelparadijs voor de kinderen van het IKC en natuurlijk voor iedereen in de buurt die het niet erg vindt om eens lekker vies te worden.

Misschien even wennen, maar ik denk dat het terrein een prachtige aanwinst is voor ons park.

Reeds in november was het al schuifelen door het park. Was de sneeuw de afgelopen jaren ooit zo vroeg? Her en der was het glad. Niemand was echt voorbereid. 'Ach een beetje natte sneeuw' dachten we niets vermoedend, genietend van de vlokjes die naar beneden dwarrelden.

Op die bewuste donderdagavond, toen niemand door had gehad dat het echt geen miezerig sneeuwbutje was, reed ik over de snelweg naar huis. Nou ja reed, glibberde ik richting Groningen. Er was dus niet gestrooid, de wegen waren een ijsbaan. Of je nu winterbanden had of niet, dat maakte niet zoveel uit. Misschien wel helemaal niets. Het was een chaos. Rijen auto's die niet veel harder gingen dan 20 km per uur, vrachtwagens die

GEDICHT SPROOKJE

*Heel heel lang gelee
Leefde er eens een goede fee
Iedereen kon bij haar terecht
Van jonkvrouw tot paardenknecht
Al waren de bedden nog zo groot
Zij was het die uitkomst bood
Zo kwam er op zekere dag
Een boodschapper van het gezag
De fee net klaar met haar toilet
Nodigde hem op de rand van haar bed
En vroeg wat ie op z'n lever had
De man sprak 'De koning wil een schat'
De fee keek hem olijk aan en zei
'Morgen staat ze bij de Amersfoortse kei'*



E. FILIPPUS

50 jaar praktijk in de Oosterparkwijk: een nieuw hoofdstuk

Ingezonden bericht

In 1974 startten mijn ouders, Hans en Rita van Weering, onze praktijk voor fysiotherapie in de Oosterparkwijk in Groningen. Wat begon als een kleinschalige praktijk, groeide uit tot een vertrouwde plek voor fysiotherapie in de wijk. Dit jaar bestaat de praktijk dus 50 jaar, en daarop kijk ik met trots terug.

Zelf ben ik, Rik van Weering, 25 jaar geleden afgestudeerd aan de Hanzehogeschool en direct in het familiebedrijf aan de slag gegaan. In de loop der jaren breidden we uit, onder andere met een extra locatie aan het H.A. Kooijkerplein. Zo werd de naam 'Personal Fysio Fit van Weering' geboren. Toen mijn vader in 2010 helaas overleed, zette ik de praktijk met mijn moeder voort. In 2015 verhuisden we naar de Gerbrand Bakkerstraat 75, waar we een oefenzaal en extra behandelruimte konden toevoegen. Samen met een fantastisch team van collega's groeiden we uit tot een praktijk met zeven fysiotherapeuten.

In 2018 ging mijn moeder



met pensioen, en sindsdien runde ik de praktijk zelfstandig. De afgelopen jaren heb ik enorm genoten van het werken met collega's en het behandelen van cliënten in de wijk. Samen beleefden we waardevolle momenten in de praktijk, tijdens pauzes en op teamuitjes.

Per 1 januari 2023 heb ik de praktijk overgedragen aan MEA Fysio. Na een prettige overgang ben ik als zelfstandig manueel therapeut verbonden geble-

ven aan de praktijk. Nu, na 50 jaar 'praktijk Van Weering' in de Oosterparkwijk en voor mijzelf 25 jaar als therapeut, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Met de hulp van loopbaan coaching, veel nadenken en netwerken heb ik mijn volgende stap gevonden.

Ik wil iedereen bedanken voor het vertrouwen de afgelopen jaren: mijn geweldige collega's, de verwijzers en huisartsen, en natuurlijk mijn vrouw voor haar steun.

MEA Fysio Oosterparkwijk aan de Gerbrand Bakkerstraat 75 zal u blijven helpen met een team van betrokken therapeuten. Daarnaast zijn er ook meerdere MEA-locaties in de stad, waaronder het nieuwe gezondheidscentrum aan de Radesingel.

Nogmaals hartelijk dank, en hopelijk zien we elkaar nog eens!

Hartelijke groet,
Rik van Weering
Manueel therapeut

COLOFON

Wijkkrant Oosterpark
(verschijnt 6 keer per jaar)

Redactie

Petra Beekhuizen Khan
Frans Geubel
Alan Haveman
Jarno Hoogetboom
Kevin Wagenaar
Erik Weersing

Hoofdredactie

Jarno Hoogetboom

Vormgeving

Kevin Wagenaar

Bezorging wijkkrant

Bij klachten over
bezorging wijkkrant
Tel: 06-42510350

Advertentieverkoop

Noordpers b.v.
Uithuizen
kranterij@noordpers.nl
Jan-Jaap Bakker
Tel: 0595-437777

Contact redactie

Tel: 06-42510350
redactie@wijkkrantooosterpark.nl

De redactie houdt zich het recht voor ingezonden stukken in te korten, te corrigeren en/of zo nodig te redigeren.

Liever online lezen?
Ga naar www.mijnoosterpark.nl.



Bewonersorganisatie Oosterpark

"Hart voor de wijk"

Wijkleven: internationale dansgroep Ons Belang

De BO steunt talrijke initiatieven, die we daarom graag even voor het voetlicht willen brengen. In dit nummer: de internationale dansgroep Ons Belang.

Elke woensdagochtend van kwart over tien tot half twaalf worden er dansen uit anderen landen geoefend in Ons Belang. Op woensdag 27 november zijn de leden Annemarie Meijer, Tinie Staal, Greta van Pouderoyer, Tinie Knijn en Sabine Gloger-de Jong aanwezig. Meestal zijn er zes mensen, maar deze ochtend vijf. Eerst wordt er even bijgekletst over de vakantie van Greta en het 37-jarig huwelijksfeest van Sabine, daarna betreden de dames de houten vloer.

De dansgroep bestaat ongeveer twintig jaar en staat onder leiding van danslerares Marijke Dijkshoorn. Dansen is haar passie: ze geeft al sinds 1968 dansles in Groningen. Vanaf 2016 doet ze dat in het gebouw van Ons Belang aan de Zaagmuldersweg. Marijke: 'Vroeger heette het volksdansen, wat een beetje oubollig klinkt, tegenwoordig noemen we het internationale dans.'

Dat internationale blijkt wel uit het

muziekrepertoire. Uit de luidsprekers klinken onder andere Roemeense, Tsjechische en Deense liedjes. Eerst wordt er gedanst in een slinger, daarna in tweetallen. Marijke geeft geduldig aanwijzingen, die ze ritmisch uitspreekt: 'zij-sluit en de dame gaat er tussendoor' en: 'zij-sluit-zij en voor en terug'.

Het plezier staat duidelijk voorop. Er wordt weleens een foutje gemaakt, maar dat geeft niets. Iedereen sluit aan en niemand danst uit de maat.

Marijke heeft veel repertoirekennis, maar kiest voor een zekere eenvoud: 'Je kunt pas lekker dansen als je de dans kent. Mijn insteek is niet teveel nieuwe dansen.'

In de pauze is er koffie, thee en een versnapering. Wat is het leukste aan deze groep? Annemarie: 'Dat we samen dansen en het gezellig hebben. En we zijn er voor elkaar.' Greta vult aan: 'Iedereen kan erbij, je wordt altijd goed opgevangen.'



Na de pauze wordt de slinger weer gevormd en volgt de volgende dans.

Ben je (m/v) liefhebber van (volks)dansen en heb je zin om eens mee te doen? Neem dan eens contact op met Ons Belang via

de website. Je hebt geen partner nodig. Je kan ook contact opnemen met Marijke Dijkshoorn: telefoon 050 - 31 360 39 of 06 - 33 75 62 40

Aanpassingen bezoekersspas

Een jaar geleden maakte burgemeester en wethouders bekend dat de bezoekersspas op de schop moest. Volgens hun cijfers werd er gemiddeld maar de acht uur van de gekochte zestien uren per week gebruikt.

Verder vonden B&W dat er in veel wijken nog steeds parkeeroverlast was. Daarom stelden ze aan de gemeenteraad voor om het aantal wekelijks ingekochte uren te vervangen door 75 uur per jaar. Bewoners konden extra uren bijkopen voor een bedrag tussen 0,50 en 1,50 per uur. Verder waren ze van mening dat er in de schilwijken (de wijken rond de binnenstad) door bezoekers voortaan zeven dagen per week betaald moest worden, vanaf 08.00 uur en 24.00 uur. De kosten van de bezoekersspas zouden dan 30 euro per jaar worden.

Zodra we hoorden van de plannen zijn we aan het werk gegaan. Op Facebook hebben we bewoners van onze wijk opgeroepen een mail naar zowel de raad als de wethouder te sturen.

We hebben verder met gemeenteraadsleden gesproken en de pers benaderd. Ook achter de politieke schermen hebben we veel gedaan. Uiteindelijk hebben we hiermee bereikt dat de plannen voor onze wijk en de Korrewegwijk fors zijn afgezwakt. Wat is er bereikt? 1. betaald parkeren geldt per 1 januari van 08:00 tot 19.00 uur, ipv tot 24.00 uur; 2. de prijs per extra uur is

vastgezet op 0,50 eurocent; 3. de kaart is nu voor 150 uur geldig.

Zijn we blij met deze uitslag?

NEE, omdat we vinden dat het huidige systeem van betaald parkeren aantoonbaar wel werkt voor wijkbewoners, maar dat het tegelijk voor de gemeente een melkkoe is geworden en daarom de tarieven omhoog gaan.

JA, omdat we dankzij onze contacten en inzet de schade voor onze wijk in vergelijking met de andere ringwijken beperkt hebben weten te houden.

We blijven actief om plannen van de gemeente in een heel vroeg stadium te beoordelen en zo nodig onder jullie aandacht te brengen. Zo kunnen we eventueel snel actie ondernemen.



Lentefestival

Zet het maar vast in de agenda of plak het op de koelkast: op vrijdag 28, zaterdag 29 en zondag 30 maart 2025 vindt het jaarlijkse Lentefestival weer plaats! Locatie: als vanouds het JOP-terrein, aan de Klaprooslaan. Er wordt alweer druk vergaderd over de programmering, de aanvraag van vergunningen en het vernieuwen van de website.

Heb je trouwens tijd en – vooral – zin om mee te helpen met de techniek? Het team is altijd om zoek naar handige en creatieve klussers. Mensen met verstand van elektriciteit, schilderen, timmeren, lassen en/of logistiek zijn op woensdagen zeer welkom aan de verwarmde loods aan de Antillenlaan! Interesse? Neem contact met ons op via de site van het Lentefestival.

Heb je trouwens tijd en – vooral – zin om vrijwilliger te worden tijdens het festival? Het team is altijd om zoek naar gastvrije medewerkers. Denk aan publieksgeleiding, horeca of de opbouw van het festivalterrein. Functie-eisen: mensen-mens, warm hart, oog voor anderen en verbinder. Interesse?

Tenslotte...

... wenst de Bewonersorganisatie Oosterpark alle wijkbewoners van de Oosterpark hele fijne kerstdagen toe en een gelukkig 2025. Tot volgend jaar!

Neem dan ook contact met ons op via de site van het Lentefestival: www.lentefestivaloosterparkwijk.nl

We hopen van je te horen!



Bewonersorganisatie Oosterpark

- Wij zijn bewoners van de wijk, die zich inzetten voor de wijk
- Ons doel is informatie, inspraak en draagvlak voor de bewoners
- Waar nodig en waar wij kunnen bieden we ondersteuning
- Een actie, probleem of feestje; laat het ons weten
- Jij kan ook ons helpen, stuur een mailtje of kom langs!

VOLG DE BO

<https://oosterparkgroningen.nl/>

[OosterparkGroningen](#)

[OPWGroningen](#)

SCHRIJF EEN E-MAIL

bestuurbo@hotmail.com

SCAN DE QR-CODE VOOR ONZE SITE



Eerbetoon aan 'Wolfie'

Door Frans Geubel

De Hortensialaan dateert van 1927, en op nr. 49 heeft altijd een kruidenierswinkel gezeten. Ik hoorde bijvoorbeeld van kruidenier Banus. En na Banus hadden we vanaf 1957 De Wolf, die door de Oosterparkers 'Wolfie' werd genoemd. Het werd ook wel het kleinste warenhuis van de stad genoemd. Wij kinderen kochten bij Wolfie voor 5 cent brokken massee. De Wolf trok ook met paard en wagen door de wijk om zijn waar aan te bieden. Het was maar een klein paardje; zoals ik het mij herinner leek het wel een pony. Daarbij riep hij steeds iets onverstaanbaars om zijn komst aan te kondigen. Mama noemde hem daarom de "tets, tets man" omdat zijn roep daar het meest op leek.

Mijn moeder vertelde me veel later dat De Wolf ook mobiele wasmachietjes verhuurde. De meeste huishoudens hadden toen nog geen wasmachine. De huurprijs varieerde per dag en op maandag waren ze het duurst en op vrijdag het goedkoopst! Hij leverde de machietjes bij huis af, en haalde ze ook weer op.

Onderdoorgang

In 1986 sloot deze markante winkel en in 1988 werd er op het terrein van het gesloopte Openbaar Slachthuis, naar zeggen het grootste slachthuis van Nederland, dat hier van 1900 tot 1979 stond, het wijkje Slachthuisstraat gebouwd. Om de aansluiting met de wijk te verbeteren, werd toen op de plek van de winkel de

onderdoorgang gerealiseerd en hiermee verdween huisnummer 49!

In 2020 benaderde amateur-historicus en geboren en getogen Oosterparker Menno Wielinga de werkgroep ONS om de doorgang een door hem bedacht naambordje te geven: 'Passage De Wolf'.

De werkgroep diende het verzoek bij de gemeente in, die akkoord ging. Ook de Vereniging van Eigenaren gaf toestemming.

Ondertussen had Sjoukje van Kuiken van ONS de tekst op het bordje geschreven. *Hier was ooit in deze Hortensialaan het kleinste warenhuis genaamd De Wolf en met zijn 'winkeltje-paardje' bracht hij zijn handel door heel de Oosterparkwijk.*

In aanwezigheid van werkgroep ONS, WIJ Oosterpark, Peter de Kan, die het bordje maakte (eikenhout, 7 keer gelakt!) en uiteraard Menno Wielinga werd het bordje op 12 november vastgeschroefd.

Kleinzoon Jos de Wolf, die ondertussen ook van het project gehoord had en het van harte ondersteunde, was helaas op het laatste moment verhinderd om hierbij aanwezig te zijn, waardoor de aanwezigen verstoken bleven van zijn toespraak, die de krant hier nu met plezier afdrukt.

Toespraak Jos de Wolf

"Mijn opa, J.B. de Wolf, begon samen met mijn vader in 1947 vanuit hun woonhuis met een handel in de meest voor-



Sjoukje van Kuiken en Menno Wielinga.

komende huishoudelijke artikelen, zoals borstelwaren, schoonmaakartikelen, zeepoeders, knijpers en mattenkloppers. Dat deden ze in het begin met een handkar en ze brachten de spullen bij de mensen thuis. Elke dag maakte Wolfie (zo werden ze ook wel genoemd) een andere route door de Oosterparkwijk en riep daarbij, onder andere, de tekst:

"Vliegenvangers, kastpapier - alles hebben we hier - uitzoeken maar!!"

De bakfiets werd na verloop van tijd vervangen door een paard (pony met de naam Bobby) en wagen en nog veel weer later door een gemotoriseerde uitvoering.

Een aantal van die wagens werden voorzien van een mooie afbeelding door reclameman Piet van Kuiken, vaak aangevuld met een leuke spreuk, zoals "waar woont nu Roodkapje?".

Je kunt je voorstellen dat het er allemaal heel leuk uitzag als het lekker weer was en de zon scheen, maar dat het zwaar was bij regen, harde wind, hagel en sneeuw.

Dat was ook één van de redenen dat in 1957 mijn vader, Herman de Wolf samen met mijn moeder Jannie, de winkel begon aan de Hortensialaan 49.

Nadat mijn opa in 1964 'met AOW ging' heeft mijn vader nog een paar jaar de zogenoemde ambulante handel voorgezet.

Eind zestiger jaren werd de woning (wij woonden achter de winkel) bij de winkel getrokken en vrij snel daarna werd de winkel vergroot met een groot deel van de tuin. Zo werd de winkel met een knipoog omgedoopt tot 'het Kleinste Warenhuis van Groningen' voor huishoudelijke artikelen, glas, porselein, kadootjes voor moeder- of vaderdag, tuinmeubelen en natuurlijk snoep en speelgoed.

Na 1975-1980 verhuisden veel

Oosterparkers naar andere nieuwbouwwijken in de stad.

In 1986 werd ons door de gemeente een voorstel gedaan om de winkel te sluiten, om zo een doorgang van de Slachthuisstraat naar de Hortensialaan mogelijk te maken. Mijn vader had in de jaren daarvoor steeds meer problemen met zijn gezondheid en het was daarom niet moeilijk om hier mee in te stemmen.

Tot op de dag van vandaag hebben wij contact, al dan niet via facebook, met mensen die zich die tijd herinneren en met verhalen komen over Wolfie, mijn opa, mijn vader, mijn moeder en natuurlijk de winkel of de paard en wagen. Veel Oosterparkers, hun kinderen en kleinkinderen zijn wel eens klant geweest van Wolfie. Als ze ons nu op deze plek zouden kunnen zien staan, dan zouden ze glimmen van trots."

ACTIVITEITEN ONS BELANG

Ingezonden bericht

Het nieuwe jaar staat weer voor de deur en dat betekent weer activiteiten in Ons Belang.

We beginnen op zaterdag 11 januari met onze gezellige **bingo**. Zaal is om 19.00 uur open en we beginnen om 20.00 uur

Op 1 en 8 februari komt de **toneelvereniging De Toveroos** met een mooi toneelstuk. Het stuk dat ze opvoeren heeft de mooie titel: "Oud zijn is zo gek nog niet".

Kaarten verkrijgbaar vanaf 6 januari 2025 op maandags van 13:45 tot 16:30 en van 19:00 tot 19:45 in Ons Belang.

De kosten zijn:
3,50 euro leden
5,00 euro niet leden
Let op: vol is vol!

Het bestuur en vrijwilligers wensen iedereen fijne feestdagen.

Bobby's Moppentrommel

Jesse en Sam eten een ijsje.

"Bah," zegt Sam ineens.

"Er zit een vlieg op mijn ijs."

"O," zegt Jesse

"Die houdt vast van wintersport."



Jaren zeventig.

Een nieuwe pizzeria aan de Hortensialaan

Door Erik Weersing

Arabo Khalaf kwam in 2015 als student tandheelkunde vanuit Syrië naar Nederland. Omdat hij de taal niet machtig was, heeft hij de studie hier niet voortgezet. Maar dat wil niet zeggen dat hij bij de pakken is gaan neerzitten. Verre van dat. Hij is, zodra dit kon, schoonmaakwerk gaan doen. Inmiddels is hij zijn eigen schoonmaakbedrijf gestart. Daarnaast runt hij een wassalon en stomerij aan het Damsterdiep – in het gedeelte tussen de Steentilkade en de Oostersingel. In dit pand hebben we een afspraak voor een interview. Ik ben te vroeg en krijg door een medewerker koffie aangeboden. Aan beide wanden van de ruimte staat een rij wasmachines opgesteld. Verschillende machines draaien. In de hoek staan tassen met wasgoed – gewassen, gestreken en gevouwen – klaar om door de klanten te worden opgehaald. Aan de achterkant bevindt zich de stomerij, met een pers en strijkmachines.

“Mensen hebben het druk,” legt Arabo uit die intussen is binnengekomen. “Beide partners werken. Ze doen aan sport en hebben een sociaal leven. De kinderen vragen om aandacht. Voor hen is het een uitkomst om de was de deur uit te kunnen doen. Het spaart tijd. En het wasgoed kan bij thuiskomst zo de

kast in.” Hij legt uit dat het wasgoed altijd de volgende dag kan worden opgehaald. “Maar, als er haast bij is, zorg ik ervoor dat het dezelfde dag al klaar is. Ik vind het belangrijk dat de mensen tevreden zijn. Geld is minder belangrijk.”

Arabo heeft inmiddels redelijk Nederlands leren spreken, weliswaar met een duidelijk accent. “Ik ga graag en veel om met geboren Nederlanders,” zegt hij ter verklaring. “Zo leer ik de taal beter en raak ik ook goed op de hoogte van de Nederlandse gewoontes.”

Of hij het niet al druk genoeg heeft, is Arabo bezig zijn werkterrein te verbreden. Iedereen in de wijk zal zich de groentewinkel van Fré van Donderen herinneren, op de hoek van de Hortensialaan en de Oliemuldersweg. De klanten zochten zelf uit kisten en dozen hun groente en fruit uit en Fré bepaalde aan de kassa de prijs. Hij deed dit uit de losse pols. Nadat hij een aantal jaren geleden met pensioen is gegaan, is de winkel omgebouwd tot een afhaalpizzeria, Bella Rosa, die later onder een andere naam is voortgezet. Onlangs heeft Arabo het pand overgenomen. Hij is van plan er opnieuw een pizzeria – pizza en pasta – plus een shoarmazaak in te beginnen, ook uitsluitend voor afhalen. Het is de bedoeling dat de zaak, genaamd Octo, eind november open gaat. Dus tegen de tijd dat deze krant

bij u in de bus valt, is de pizzeria al volop in bedrijf.

“Je moet positief denken”, geeft Arabo als verklaring voor al zijn activiteiten. “Als je zegt dat het moeilijk is – dan is het ook moeilijk. Als je zegt dat het goed komt – dan komt het ook goed.”

Het is een levensmotto dat hem ver heeft gebracht!

Belangstelling voor de Michi-Noeki



Door Frans Geubel

De Michi-Noeki, het ‘huis-kamertje op straat’ vlak voor de St. Franciscuskerk is nu ruim een jaar open en dat vormde de aanleiding voor ZorgSaamWonen om een excursie te organiseren, die donderdag 14 november plaatsvond.

ZorgSaamWonen is het landelijke kennisplatform over wonen, welzijn en zorg, dat het fysieke- en het sociale domein (de stenen en de mensen) met elkaar verbindt. Het platform richt zich onder andere op kwetsbare mensen die zo lang mogelijk zelfstandig willen wonen op

een manier die bij hen past. Alleen samen zorgen we voor prettige en inclusieve buurten waar zij ertoe doen en kunnen meedoen, ontmoeten, werken en bewegen.

De geïnteresseerden kwamen uit verschillende steden in het land.

Na de ontvangst bij Van Houten legde architecte Irene Edzes van bureau Vollmer + partners het door haar bedachte Michi-Noeki concept uit, waarna kwartiermaker Miranda Dontje van WerkPro de praktijkuitvoering toelichtte en Robert Bleeker,

gebiedssecretaris Oude Wijken gemeente Groningen, het standpunt en de financiering van de gemeente Groningen uitlegde. Groningen was en is de eerste stad in het land die de Michi-Noeki welkom heette.

Na een vragenronde toog het gezelschap te voet naar de Michi-Noeki, waar de vrijwilligers van dienst open stonden voor vragen.

De terugtocht ging op verzoek van enkele deelnemers door het Blauwe Dorp, dat ze nu eens met eigen ogen konden bewonderen. De middag werd afgesloten met een borrel.

De FIXbrigade is weer op pad!



Ingezonden bericht

Woon jij in Groningen en wil je geld besparen op je energierekening?

De FIXbrigade Groningen komt gratis bij jou langs en helpt je bij het besparen op je energierekening. Door bijvoorbeeld radiatorfolie aan te brengen, kieren te dichten met tochtstrips en de cv te ontlichten en zuinig af te stellen. Dat én meer helpt om je huis beter warm te houden en kou en tocht te verminderen. En dan verbruik je minder energie.

FIXbrigade nu ook actief in andere wijken

Het afgelopen jaar is de FIXbrigade actief geweest in de wijk Paddepoel. Vanaf nu gaan zij onder de naam FIXbrigade Groningen verder. 15 studenten van het Alfa-college leren onder begeleiding van 4 ervaren leermeesters én energiecoach Simon Boven (Paddepoel Energiek) hoe zij jou kunnen helpen energie te besparen. Nu kunnen bewoners van de volgende wijken ook een aanvraag doen: Vinkhuizen, Selwerd, Paddepoel, Tuin-

wijk, Oosterparkwijk, Professorenbuurt en de Indische Buurt.

Woon je in een andere wijk in de gemeente Groningen? Ook dan kun je hulp aanvragen. Houd er dan rekening mee dat het iets langer kan duren voordat er iemand langskomt.

Aanmelden voor een gratis bezoek

Je kunt een bezoek aanvragen door een sms’je of bericht te sturen naar 06-47796499. De voicemail inspreken mag ook. Je wordt dan gebeld voor het maken van een afspraak. Doe je je aanvraag liever online? Dat kan via de website van de FIXbrigade. Scan de QR-code hieronder.



De passie van Eva Hopman: het ontwerpen en maken van sieraden

Door Erik Weersing

Eva Hopman is opgeleid als archeoloog, maar toen ze in 2015 afstudeerde, was er in dit vak weinig werk voorhanden. “De bouwmarkt was ingestort. Er werden in die tijd nauwelijks huizen gebouwd. Voordat een bedrijf een terrein bouwrijp maakt, wordt er vaak eerst archeologisch onderzoek gedaan. Maar wanneer er geen huizen worden gebouwd, vindt er ook minder archeologisch onderzoek plaats. Zo simpel is dat.” Bij toeval vond ze werk in een juwelierszaak. Dat was een schot in de roos. “In die winkel is mijn liefde voor juwelen ontstaan. Ik heb me altijd al aangetrokken gevoeld tot snuisterijen en voorwerpen die glimmen en glanzen. Die passie was zo sterk dat ik na een tijdje de behoefte voelde zelf iets te creëren. Ik wilde zelf sieraden maken. Bij Vrijdag ben ik toen verschillende cursussen gaan volgen. Daar heb ik de basisvaardigheden geleerd. Maar ik miste toch de nodige expertise. Daarom volg ik nu een opleiding bij het CEL – het Collectief Edelsmeden Leeuwarden. Daar leer ik de fijne kneepjes van het vak. Over een jaar ben ik klaar – maar als edelsmid ben je natuurlijk nooit uitgeleerd.”

Overeenkomst

Er is een overeenkomst tussen Eva's huidige werk en de archeologie. “Een archeoloog onderzoekt hoe de mensen vroeger leefden en hoe hun wereldbeeld eruit zag. Bij mijn werk bij de juwelier en als edelsmid lijkt het om voorwerpen te draaien, maar in wezen staat ook hier de mens centraal. Sieraden hebben een emotionele waarde – ze herinneren aan een bijzonder iemand of symboliseren een bijzondere gebeurtenis, zoals een huwelijk. Ik vind het fijn dat ik hierbij een bemiddelende rol kan spelen.”

Goud en zilver

Ondertussen is Eva al druk bezig met haar nieuwe vak. Ze maakt sieraden naar eigen ontwerp - armbanden, kettingen, ringen, oorbellen, veelal in opdracht. Ze begint met een bepaald idee, dat in de loop van het proces kan veranderen. Het proces is belangrijk en beïnvloedt het uiteindelijke resultaat. Meestal werkt ze met zilver, een enkele keer met goud. “Zilver heeft de eigenschap dat, als je het verhit, het hele object heet wordt. Hierdoor is het vrij moeilijk om het netjes te solderen. Bij goud blijft de hitte geconcentreerd op één plek. Aan de andere kant kun je zilver gemakkelijker manipuleren, goud is stugger. Mijn vak is een ambacht. Ik

doe alles handmatig. Hierdoor zitten er veel werkuren in mijn sieraden. Dat maakt dat ze duurder zijn dan sieraden die fabrieksmatig geproduceerd worden. Toch zijn er klanten die het ervoor over hebben. En voor die prijs krijgen ze een uniek exemplaar. Goud is momenteel erg duur. Dat maakt dat ik tevoren goed nadenk hoe en waar ik het toepas.”

Granulatie

Haar achtergrond als archeoloog komt ook tot uiting in de decoraties die ze kiest. Eva heeft een voorkeur voor figuratieve motieven – vogeltjes, panters, slangen. Hierbij laat ze zich inspireren door oude culturen, door mythes uit het verleden, door verre landen. Vol bewondering spreekt ze over de kunst van de Etrusken, een volk dat pakweg in de zesde eeuw voor Christus leefde in het gebied ten noorden van Rome. “Ze waren ware meesters in granulatie, een techniek waarbij kleine gouden bolletjes op een sieraad worden aangebracht. Prachtig. Pas in de negentiende eeuw is men er achter gekomen hoe ze dit deden. En nog steeds is hun techniek niet of nauwelijks te evenaren. Ik denk dat er momenteel maar weinig goudsmeden zijn die kunnen granuleren op het niveau waarop de Etrusken dat deden. Dat geldt ook voor mijzelf.”

Vikingen

Bij het woord ‘Vikingen’ denk je in de eerste plaats aan zeeroovers uit Scandinavië die gedurende de middeleeuwen steden in West-Europa platbrandden en kloosters plunderden. Je associeert hen niet direct met edelsmeedkunst. Toch is die andere kant er ook. “Vikingen waren veel met hun uiterlijk bezig,” legt Eva uit. “Ze droegen veel sieraden. Er zijn bijvoorbeeld haarkammetjes en baardkammetjes van hen terug gevonden. Overledenen kregen veel sieraden mee in hun graf. Nadat de Vikingen gekerstend waren, is die traditie van grafgiften overigens sterk verminderd. De patronen die ze in hun sieraden aanbrachten, heb ik overgenomen. Ik gebruik dezelfde techniek. Zo druk ik door middel van stempels bepaalde decoraties in mijn armbanden en kettingen. Een bekend motief zijn de driehoeks-stempeltjes.”

Walkuren

Dat Eva zich vaak laat inspireren door de Noorse mythologie, blijkt uit de naam diezevoorhaarbedrijfgekozen heeft: Walkuri Jewelry. “Walkuri is een niet bestaand woord. Maar het verwijst



naar de Walkuren, vrouwen met magische krachten, geen goden, maar ook geen mensen, die gesneuvelde helden begeleidden naar het Walhalla, het hiernamaals. In het Walhalla schonken ze mede aan de helden. Mede is een alcoholische drank. Walkuren droegen met goud beslagen harnassen en reden op gevleugelde paarden. Het waren zelfstandige vrouwen die geen baas boven zich hadden. Bovendien zijn er verschillende mythen en sagen met Walkuren waarin een ring cruciale rol speelt. Die verhalen spreken me erg aan.”

Toekomst

Eva wil zich in de toekomst verder ontwikkelen. “Zoals gezegd, ben ik over een jaar klaar met de studie aan het CEL in Leeuwarden. Daarna wil ik leren handgraveren – daarbij breng je met een burijn, een soort naald, motieven aan in het materiaal. Verder wil ik workshops gaan geven, ik begin een eigen webshop en ik sta met mijn sieraden op markten. De afgelopen zomer heb ik met veel plezier op de OosterArt kunstmarkt gestaan, bij ‘Het Werk’ in de Oosterparkwijk. De omgeving was goed, de sfeer was goed, het was ook goed georganiseerd. Veel mensen die langs kwamen, waren oprecht geïnteresseerd in wat ik maak. De OosterArt kunstmarkt was mijn leukste markt tot nu toe.”

Sieraden van Eva zijn te koop bij kunstatelier ‘Studio Boter’ aan de oude Boteringestraat 5 in Groningen.

Eva is te bereiken via email: walkurijewelry@gmail.com
Website: www.walkuri.com

IKC BORGMAN

Ingezonden bericht



Afgelopen week was het een drukte van belang op IKC Borgman Oosterpark. Zo vond er op 21 november een speelgoedruilbeurs plaats bij Van Houten, op initiatief van onze brugfunctionaris Bonita van der Vegt. Samen met buurtopbouwwerkers uit de wijk, is er een fantastische beurs neergezet. Ondanks de sneeuw is de ruilbeurs goed bezocht! Er zijn heel veel kinderen met blije gezichten weer de deur uitgaan!



Daarnaast hebben de kinderen van het IKC als echte hoveniers mogen helpen met de aanplanting van bomen en heesters in de nieuwe natuur-beleefstuin die wordt aangelegd rondom het JOP. Het wordt een prachtig terrein waar onze kinderen veel plezier aan zullen beleven. Hoe mooi is het dat je daar als kind een bijdrage aan hebt mogen leveren en je de boom die je geplant hebt jaren later nog eens kan bezoeken!



De Oosterkerk opent voor iedereen zijn deuren

Door Erik Weersing

Als een stoere, stille wachter staat hij aan de rand van de Oosterparkwijk - de Oosterkerk. Een massief, donker gebouw dat van buitenaf wat ontoegankelijk lijkt, maar dat is maar schijn. Wie de moeite neemt naar binnen te gaan, wordt verrast door de lichte, open ruimte die zich aan hem openbaart. De muren zijn binnen niet donker van kleur, maar bestaan uit geelbruine stenen die warm aandoen. Opvallend zijn de prachtige glas in lood ramen, waar op een zomerse dag het zonlicht door naar binnen valt die de kleuren doet fonkelen. Het is een groot, hoog en imposant interieur - waarin de bezoeker zich toch niet verloren voelt.

Drie keer in de week heeft u de gelegenheid om de sfeer in deze kerk te ervaren. Op dinsdag en donderdag aan het begin van de middag, en woensdag aan het begin van de avond is de Oosterkerk geopend voor ieder die behoefte heeft aan een moment van stilte, een moment van bezinning, om te bidden, te mediteren, naar de muziek te luisteren, een gesprek te hebben met een van de vrijwilligers - of om de architectuur te bewonderen. "Iedere bezoeker heeft zijn eigen beweegredenen om hier naar binnen te gaan", legt Gerbram Heek uit. "En iedere reden is goed. Bezoekers zijn in hun enthousiasme voor de architectuur wel eens doorgelopen naar mijn werkkamer. Dat is niet echt de bedoeling, maar wanneer iemand hier komt, enkel uit interesse voor de kerk als gebouw, is dat ook prima."

"Ik herinner me een jongen die vertelde dat hij, iedere keer als hij langs de kerk liep, aan zijn opa en oma moest denken die beiden overleden waren", vult Alfred Brink aan. "Nu ging hij voor het eerst naar binnen en heeft hij een kaarsje voor hen gebrand. Hij had het gevoel hen daarmee te eren, wat hem zichtbaar ontroerde. Dat is toch bijzonder?"

Elkander

Op 1 september van dit jaar is in de Oosterkerk een nieuw team van kerkelijke functionarissen in dienst getreden. Een kleine drie maanden later, op een winterse dag in november, zijn vier van hen bijeengekomen voor een kennismakingsgesprek met de wijkkrant. We zitten in de werkkamer van Gerbram Heek, waarvandaan we een mooi uitzicht over de stad hebben, die vandaag wit ziet van de sneeuw. Gerbram is de nieuwe predikant. Nadat hij in Kampen theologie had gestudeerd, is hij beroepen in



Anne Marieke Keizer, Gerbram Heek en Ite Meerveld

achtereenvolgens Mijdrecht en Buitenpost. De Oosterkerk is zijn derde gemeente. "Ik ben nog druk bezig met iedereen kennis te maken," legt hij uit. "Ik richt me hierbij niet alleen op kerkleden, maar wil, in het algemeen, mensen in de wijk en mensen in de stad leren kennen. Wij willen een gastvrije gemeente zijn, waar iedereen zich welkom voelt. Daarom zijn Alfred en Anne Marieke in dienst gekomen. Zij leggen contacten met mensen buiten de kerkelijke gemeente."

Alfred Brink gaat als missionair opbouwwerker voortdurend naar buiten, de straat op, de wijk in, om mensen te ontmoeten. Enthousiast geeft hij toelichting. "Er is een mooi woord dat ik graag gebruik. Het is een ouderwets woord, je hoort het bijna nooit meer, maar het geeft heel goed weer wat we bedoelen. Het woord 'elkander'. Het gaat om elk ander. We willen elke ander ontmoeten. En echt niet met de bedoeling hierbij zeltjes te winnen. Het gaat om de verbinding, om de warmte." Om met andere mensen in contact te komen, is Alfred regelmatig te vinden in Michi Noeki, in het pand van het Leger des Heils en in het wijkgebouw 'bij Van Houten'. "Alfred is een opbouwwerker die muren wil afbreken", aldus Gerbram.

Jongeren

Anne Marieke Keizer heeft in haar werk contact met jongeren tussen de achttien en dertig jaar, voor wie ze gespreksavonden organiseert. "Het is een leeftijd waarop iedereen zich nog aan het ontwikkelen is. Jongeren verkeren in een soort tussenfase, ze zijn nog niet gesetteld, ze zijn soms nog zoekende.

Dat roept vragen op. Nogal eens speelt er onzekerheid. Er komen veel studenten op de avonden af of ze komen juist als ze afgestudeerd zijn. Sommigen twifelen over hun opleiding of over hun studiekeuze. Er is alle ruimte om daarover van gedachten te wisselen. Ook worden er wel geloofsvragen besproken. Maar Het gaat niet altijd zo ernstig toe, hoor. De bezoekers komen ook voor de gezelligheid. Voor wie meer diepgang wil, zijn er kleine groepjes opgericht." Daarnaast is Anne Marieke betrokken bij Oosterlicht - de club die sportactiviteiten organiseert. Op zondagmiddag voor kinderen tot twaalf jaar. En vrijdag voor kinderen van twaalf jaar en ouder. Anne Marieke is het aanspreekpunt voor de speleiders.

De koster

Ite Meerveld is een van de twee kosteren die de kerk telt. Op de vraag wat zijn functie zoal inhoudt, antwoordt Ite dat het deze ochtend voornamelijk bestond uit sneeuw scheppen en zout strooien. "Maar, kort gezegd, is het onze taak de kerkdienst voor te bereiden. Dat betekent dat we de verwarming aanzetten, de geluidsapparatuur en de lichten controleren en nagaan of de looproutes vrij zijn, voor het geval de kerk snel ontruimd moet worden. Verder doen we allerlei hand- en spandiensten. We zorgen voor de inkoop van koffie, thee en closetpapier. We regelen de schoonmaak van het gebouw. En als de kerk open is voor publiek, ben ik, of mijn collega Frederik Haan, altijd aanwezig."

Kerstwandeling en kerstdiner

De feestdagen naderen. Eind

november schittert de stad al van de feestverlichting. Ook het team van de Oosterkerk is druk bezig met de voorbereidingen van het kerstfeest. Speciale aandacht gaat uit naar het evenement

dat op 22 december op de agenda staat. Gerbram legt uit dat er die dag om vier uur 's middags een kerstwandeling door de wijk plaatsvindt, met aansluitend een kerstdiner. Tijdens deze wandeling - die een kleine anderhalf uur duurt - komen de deelnemers langs locaties waar scènes uit het kerstverhaal worden opgevoerd. Het team benadrukt dat iedereen welkom is. Ook bij deze aanloop tot het kerstfeest richt de kerk zich niet alleen op leden van de gemeente, maar op alle bewoners van de wijk - en daarbuiten. De kerk opent voor iedereen zijn deuren.

De Oosterkerk is iedere dinsdag en donderdag van 12.00-13.30 en iedere woensdag van 18.30 tot 20.00 open voor publiek.

Verdere informatie is te vinden op www.groningerooost.nl

Voor de kerstwandeling en/of het kerstdiner kan men zich opgeven via email: kerstoosterkerk@gmail.com

Gerbram Heek is te bereiken via email: gerbramheek@groningerooost.nl

COLUMN License to Kill

Door Willem Bouman

Hallo allemaal,

Alweer de laatste column van dit jaar. Wat gaat het hard en wat zal er weer veel gebeurd zijn in jullie levens. Leuke en minder leuke dingen, het zal wel net zo zijn als bij mij maar dan weer net even anders.

De titel van deze column heeft te maken met James Bond. Mijn partner en ik zijn groot fan, alhoewel de ene net even meer dan de ander.

Het is de titel van de gelijknamige film, maar ook een uitspraak in een andere film namelijk Spectre. "M" zegt het tegen zijn baas. En wel "License to kill" is also License NOT to kill. En dat is een waarheid als een koe. Wat mij betreft met heel grote horens.

In de media, in welke vorm dan ook, wordt hoog opgegeven over het feit dat we in een land leven met "vrijheid van meningsuiting". Dat klopt en is ook de spreekwoordelijke waarheid. We mogen, kunnen en vooral willen alles zeggen wat er in ons hoofd opkomt. Klopt helemaal. Echter ik vraag mij af of we dat met zijn allen ook moeten WILLEN. De vrijheid om alles te willen zeggen houdt mijns inziens ook in dat we de vrijheid hebben om NIET alles te willen zeggen.

Voor mij betekent het in ieder geval dat ik eigenlijk nauwelijks nog reacties en commentaren lees over posting op social media. Waarom zou ik me gaan ergeren aan alles wat er over elkaar wordt uitgestort.

Ik wens iedereen een fijne Kerst en een goed, vriendelijk en liefdevol 2025 toe.

Jullie columnist Willem Bouman



KERSTACTIVITEITEN OOSTERKERK

Ingezonden bericht

Over een ruime maand is het alweer kerst! Vanuit de Oosterkerk organiseren we verschillende activiteiten rondom kerst.

Op zondag 22 december kan je vanaf 16.00 uur meedoen aan een kerstwandeling door de wijk. Tijdens de wandeling loop je samen langs verschillende plekken in de wijk waar het kerstverhaal wordt uitgebeeld. Na de wandeling kan je, onder het genot van warme chocolademelk en een kampvuurtje, genieten een optreden van het Eusterparkkoor op het plein van het schoolgebouw naast de Oosterkerk. Vanaf 17.30 uur is er een heerlijk kerstdiner in de Oosterkerk. Beide activiteiten zijn gratis en voor alle leeftijden.

Op woensdag 25 december, eerste kerstdag, is er om 10.00 uur een kerstdienst in de Oosterkerk aan de E. Thomassen à Thuessinklaan 1. Tijdens deze dienst is er muziek, dans, toneel en het kerstverhaal. Vanaf 9.45 uur staat de koffie en thee klaar. De dienst is voor alle leeftijden!

Ben jij er ook bij? Voor de wandeling en het diner kan je je opgeven via de QR code op de flyer of via kerstoosterkerk@gmail.com. Tot dan!

ZONDAG 22 DECEMBER
KERSTWANDELING
IN DE OOSTERPARKWIJK
VANAF 16.00 UUR

GRATIS

**SAMEN WANDELEN EN HET
KERSTVERHAAL BELEVEN**

MELD JE AAN VOOR DE
WANDELING EN/OF HET DINER
DAT KAN VIA DE QR CODE OF
VIA
KERSTOOSTERKERK@GMAIL.COM

Groningenoost

Klein misverstand

Door Erik Weersing

Op het Noorderstation stapte een wat oudere dame in de trein. Nadat ze even om zich heen had gekeken, ging ze op de bank tegenover me zitten. De tas met inkopen zette ze naast zich neer. Ze groette me vriendelijk, maar daar bleef het niet bij. Nog voor de trein goed en wel op gang was gekomen, begon ze geanimeerd tegen me te praten, of we oude bekenden van elkaar waren. Ze vertelde dat ze geboren en getogen was in Uithuizen, dat beviel haar goed, heel goed zelfs, ze zou nooit ergens anders willen wonen. "Het is er zo rustig, zo landelijk. En iedereen kent elkaar. Ik kom graag in

Groningen, maar ben iedere keer weer blij als ik in de trein naar huis zit. Bent u bekend in Uithuizen?"

Ik heb er een jaar of drie in het gemeentehuis vergaderingen genotuleerd en antwoordde bevestigend. En voegde eraan toe dat ik het een mooi dorp vond "Met de Menkemaborg natuurlijk als grote trekpleister."

"Nee, nee", corrigeerde de dame me "We hebben in Uithuizen geen Trekpleister. We hebben wél een Kruidvat."

WIJKAGENDA

Er gebeurt veel in de Oosterparkwijk! In de wijkagenda op mijnoosterparkwijk.nl zie je wat er waar te doen is. Hieronder lees je alvast een aantal activiteiten.

JOP

Inloop jeugd 6+ Dinsdag 14.00-17.00
Tafelvoetbal, muziek, plannen smeden

Afro/Dancehall Class 10+ Dinsdag 17.00-18.00
Nieuwe dancemoves leren onder leiding van Gelis en Noah

Soosavond 10+ Dinsdag 19.00-20.00
Fifa, chillen, spelletjes. Donderdag 19.00-20.00
Chillen, kletsen, Fifa

Soosavond 12+ Dinsdag 19.00-21.30
Muziek, dansen, film, snacken? Geef het aan bij de jeugdwerkers en maak er jouw avond van. Donderdag 19.00-21.30
Filmpje, muziekje, activiteiten plannen én uitvoeren met elkaar.

Inloop jeugd 6+ Woensdag 14.00-17.00
Theedrinken, sjoelen, kletsen

Workshop Comfortfood maken en eten Woensdag 17.00-20.00
Vanaf 15 januari, 10 tot 18 jaar. Wij denken falafel, miësoep, Ben & Jerry's, maar dan in de biologische, gezonde en duurzame vorm. Opgeven: Sade (06-27506694) of Jesper (06-27527464)

Bakclub 3+ Vrijdag 14.00-16.00
De ongezondste en leukste club. Ouders, opa's en oma's zijn van harte welkom, stipt op tijd komen is niet nodig.

HET OUDE POLITIEBUREAU

Inloop koffieochtenden Maandag en woensdag: 10.00-11.30 uur. De gezellige bedieningsmedewerkers van HOP serveren u en uw buurtgenoten graag heerlijke koffie & thee tegen buurttarief (€1,00 / €1,30)

Lunch & diner Dinsdag t/m vrijdag 11.30 - 14.30 uur lunch. Verschillende lekkere lunches op de kaart zoals tosti's, uitsmijters en salades.

Dinsdag t/m vrijdag 17.00 - 21.00 uur diner. Van een sateetje met friet tot en met wereldse gerechten, voor ieder wat wils. Reserveren is zeer aan te raden.

BIE DE BUUF

Elke vrijdag tussen 16.00 en 22.00 uur lekker borrelen en eten bij de Buuf. Reserveer via biedebuuf.nl of kom gezellig aanwaaien. Zelf wat leuks organiseren? Stuur een bericht naar info@biedebuuf.nl

OOSTERKERK

Open kerk de Oosterkerk is dinsdag en donderdag van 12.00 tot 13.30 uur open en op woensdag van 18.30 tot 20.00 uur. Zondag 10.00 kerkdienst. 22 dec **kerstwandeling** en kerstdiner 25 dec **kerstdienst**. 31 dec **oudejaarsdienst** en **open kerk**. S.S. Rosensteinlaan 23, Groningen

ONS BELANG

PC-cursus OZO Dinsdag 09.00-21.30
Wilt u iets speciaals leren op uw computer? Kom langs of meld aan bij de Eentree van WIJ (Heesterpoort).

Werelddans Woensdag 10.15-11.30
Olv Marijke Dijkshoorn danst u zonder partner, in een groep warme mensen op wereldmuziek.

Wijkkoor Eusterpaark- repetitie Donderdag 19.30-21.30
Mocht zingen jou ook blij maken, kom dan meezingen! Ervaring is niet nodig!

BIJ VAN HOUTEN

Stitch 'n' Bitch 14 december 10.00-12.30
Wijkbewoners ontmoeten, samen handwerken en handwerkproblemen oplossen. Je kunt gewoon aanschuiven. Vergeet je handwerkje niet!

Repaircafé & Kledingruilbeurs 21 december 13.00-16.00
Nog even scoren voor de feestdagen! Is je keukenapparaat stuk, mist er een knoop op je feestdagenoutfit of ben je op zoek naar tweedehands kleding? Aarzel niet, kom langs! Met kerst en 1 januari zijn wij gesloten. Check voor de openingstijden rond feestdagen onze Facebookpagina of Instagram.

Pubquiz 21 januari 20.00-22.00
We strijden weer om de eeuwige roem en de wisselbeker! Je kunt meedoen met een team van max. 4 personen. Gratis. Opgeven via activiteiten@bijvanhouten.nl. Met je team zelf een quiz maken en presenteren? Meld het via activiteiten@bijvanhouten.nl

Repaircafé 25 januari 13.00-16.00
Kom weer langs met een kapot apparaat en/of een kapot kledingstuk. Check de agenda voor het nieuwe jaar op mijnoosterparkwijk.nl, Facebook, Instagram en de buurtmail.

LOCATIE ADRESSEN

bij Van Houten
Oliemuldersweg 47
050 - 3171280 / welkom@bijvanhouten.nl

JOP
Klaprooslaan 304 A
Tel: 050 - 3124624
06 - 463 272 54 / jopbeheer@werkpro.nl

Ons Belang
Zaagmuldersweg 82c
050 - 3122937

Het Oude Politiebureau
Zaagmuldersweg 3
050 - 2113684 / hop@werkpro.nl

Bie de Buuf
Paradijsvogelstraat 10
050 - 305 5431 / info@biedebuuf.nl

WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL

De nieuwe Kunstroute is geopend



Door Frans Geubel

Bezoekers krijgen uitleg van Erik Weersing.

De vorige expositie bij Van Houten, die geopend was op 1 maart, zou te bewonderen zijn tot en met mei. Omdat de verbouwing van bij Van Houten na de vakantieperiode zou beginnen, besloot de kunstcommissie om tijdelijk pas op de plaats te maken. Later werd bekend dat de verbouwing nu ergens in voorjaar 2025 gepland staat.

Hierdoor werd besloten weer een nieuwe expositie in te richten!

Ditmaal met drie kunstenaars: Victoria Rojas Milesi met fotografie; Edwin Lotz met schilderijen en Wonneke Buist met collages.

Allerdrie wonen in de Oosterparkwijk.

De opening vond plaats op vrijdag 29 november. Na het openingswoord van Petra Beekhuizen-Khan nam kunsthistoricus Erik Weersing de bezoekers mee langs de expositie

en gaf al wandelend enthousiast en deskundig commentaar over de kunstwerken.

Daarna kon men onder het genot van drankjes en hapjes persoonlijk kennismaken met de kunstenaars en tegelijkertijd

luisteren naar het sfeervolle gitaarspel van Hielke de Boer met uitgesponnen composities.

De werken zullen drie maanden te zien zijn bij De Kunstroute in bij Van Houten.



Victoria Rojas Milesi, Edwin Lotz en Wonneke Buist.

De ombudsman

Ingezonden bericht

Vanaf 1 december 2023 ben ik, Anja Janssen, de ombudsman Groningen. U kunt bij de ombudsman terecht voor klachten of signalen over de dienstverlening van de gemeente Groningen, stichting WIJ Groningen en het Noordelijk Belastingkantoor. Stel, u voelt zich niet goed behandeld, u krijgt niet de informatie waar u recht op denkt te hebben, u moet wel erg lang wachten op een reactie of u begrijpt niet wat er van u wordt verwacht. Allemaal redenen om contact te zoeken met de ombudsman. De ombudsman is onpartijdig en onafhankelijk. Samen met de medewerkers van bureau ombudsman kan ik onderzoeken wat er mis is gegaan in het proces, beoordelen of u netjes bent behandeld of met aanbevelingen richting

organisatie komen zodat het een volgende keer beter gaat. Regelmatig kan ik door een snelle actie een lastige situatie vlottrekken. Het kan ook zijn dat het advies is dat u eerst contact legt met de gemeente, WIJ of het NBK, bijvoorbeeld door daar een klacht in te dienen. Hoe dan ook, samen met u bekijken we wat een volgende stap kan zijn. Op onze website www.ombudsmangroningen.nl vindt u meer informatie over de ombudsman.

Elke week drink ik ergens een kop ombudskoffie mee. Gewoon, om in gesprek te komen met inwoners, om te vertellen wat ik

doe en om te horen wat mensen bezighoudt. Ik bedenk zelf waar ik heen ga, maar ik zie ook graag een uitnodiging tegemoet. Dus heeft u een goed idee...? Laat het mij dan vooral weten.

Anja Janssen
Ombudsman Groningen
050 318 65 68
Telefonisch bereikbaar 9.00 – 12.30 uur (ma t/m do)



ROOIE ZUS

Door Erik Weersing

De buurt werd gerenoveerd, zag ze, toen ze er een keer vanaf het station langs wandelde. De meeste huizen werden opgeknapt, maar juist het straatje waar ze in haar jeugd had gewoond, was afgebroken. Alleen de twee hoekpanden stonden er nog. In de linker zat vroeger een kruidenierswinkel, in het andere een sigarenzaak. Haar vader kocht er iedere week twee sigaren, een voor de zaterdagavond en een voor de zondag. Ze kostten acht cent per stuk. De geur van een brandende sigaar gaf haar nog altijd een feestelijk gevoel.

Meer dan dertig jaar was ze hier niet meer geweest. Ze kwam nog wel regelmatig in de stad om haar moeder op te zoeken, maar die was allang verhuisd naar een verzorgingstehuis, ergens in een nieuwbouwwijk.

In de jaren voor de oorlog woonden haar ouders hier met hun vijf kinderen en een halfinvalide grootmoeder in een benedenhuis – een klein kamertje met twee bedsteden en een keukentje waar een ledikant stond. Achter het huis was een plaatsje met 'het huiske'.

In het bovenhuis woonde een zekere vrouw Rouwerda die, als haar niet iets aanstond, een rondedansje om de tafel maakte. Dan ging beneden de plafondlamp slingeren, waardoor het gaskousje kapot ging en vervangen moest worden. Dat kostte geld. En aangezien haar ouders het niet breed hadden, was het zaak de bovenbuurvrouw te vriend te houden. Vrouw Rouwerda had een hekel aan mensen met een bril en aan mensen met rood

haar. Nu droeg niemand in de straat een bril, ook niet de buurvrouw van twee deuren verderop, die iemand pas herkende wanneer hij op een meter voor haar stond. Maar er woonde destijds in de straat wel een meisje met krullen, die feloranje waren als de kleur van de ondergaande zon. Ze werd Rooie Zus genoemd. En wanneer vrouw Rouwerda haar zag, riep ze zo hard als ze kon: "verbrand toch rooie! Verbrand toch rooie!" Ze riep het zo vaak en al zo lang dat niemand er nog op lette - tot het gebeurde. Er brak brand uit in het huis waar Rooie Zus als dienstmeisje werkte. Ze kon niet op tijd weggelopen en was in de rook gestikt.

Iedereen in de buurt realiseerde zich nu wat vrouw Rouwerda al die jaren had geroepen en ze werd een tijdlang een beetje gemeden. Zelf was ze in die tijd nog een klein meisje, maar ze wist het zich allemaal nog goed te herinneren. De moeder van Rooie Zus had haar een dag voor de begrafenis in huis geroepen om haar naar het gestorven meisje te laten kijken – waar haar eigen moeder naderhand woedend om was. Ze had er heus geen trauma aan overgehouden, maar toen ze verder liep, over het smalle bruggetje, in de richting van de grote kerk, drong het tot haar door dat mensen met rood haar nog altijd iets onheilspellends over zich hadden, naar haar gevoel.

Dit verhaaltje speelt zich af in de jaren zeventig, met een herinnering aan de jaren twintig.

WIJKKRANT OOSTERPARK IN 2025

Ook in 2025 zal de Wijkkrant Oosterpark u voorzien van het nieuws uit de Oosterparkwijk, leuke interviews en andere bijdragen van wijkbewoners.

Heeft u zelf nieuws, creatieve stukjes of andere kopij? U bent altijd vrij om in te sturen. Wij kijken er graag naar! Daarnaast is de redactie altijd op zoek naar schrijvers met een vlotte pen.

Kopij is welkom op redactie@wijkkrantoosterpark.nl.

Hieronder vindt u de aanlever- en verschijningsdata voor het komende jaar.

Nummer	Aanleverdatum	Verschijnt (vanaf)
1	27 januari 2025	14 februari 2025
2	7 april 2025	25 april 2025
3	9 juni 2025	27 juni 2025
4	25 augustus 2025	12 september 2025
5	29 september 2025	17 oktober 2025
6	24 november 2025	12 december 2025

De redactie wenst iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar!



NIEUWS UIT DE LEESKAMER

Ingezonden bericht

De herfst is definitief aangebroken; vandaag valt er natte sneeuw en is de verkeerschaos hier in het noorden compleet. De koudere maanden zijn begonnen, feestdagen en vrije dagen komen eraan: ideaal om een fijn boek te pakken.

In de Leeskamer staan er meer dan genoeg en deze keer wil ik het graag hebben over de Biografie. Lange tijd was dat in ons land nu niet bepaald een populair genre, in tegenstelling tot de landen om ons heen. Maar in de jaren negentig kwam een omslag, lezers kregen interesse in de levens van bekende figuren en schrijvers kregen ondersteuning om dit soort boeken te schrijven. En dat is nodig ook want het een tijdrovend en intensief proces.

Wij hebben in de Leeskamer een aparte kast staan met biografieën en autobiografieën.

Het verschil zit 'm hierin: de eerste beschrijft het leven van een bijzonder persoon en de tweede wordt geschreven door de hoofdpersoon zelf. Dat is natuurlijk wel een aardig verschil. Op de foto zien jullie boven op de kast een biografie over Ede Staal en daarnaast een autobiografie, geschreven door Michelle Obama staan.

Dit soort boeken zijn vaak wat dikker, maar laat u niet afschrikken: het is zeer de moeite waard om met het levensverhaal van een persoonlijkheid kennis te maken.

Vaak blijkt dat die persoon niet zomaar bekend, bijzonder of invloedrijk is geworden.

De achtergrond speelt ook een zeer belangrijke rol: welke familie, hoe was de opvoeding,



scholing, politieke ideeën, werkzame leven enzovoort; het zijn allemaal aspecten die een mens vormen tot wat zij/hij is geworden in het openbare leven.

Schrijvers zelf zijn natuurlijk een dankbaar onderwerp voor een biografie; u kunt o.a. 2 boeken over W F Hermans, Kafka of Connie Palmen lenen. Ook boeken over niet-schrijvers als Willem Holleeder en John Lennon zijn aanwezig. Het is een mooie mix van bijzondere mensen door elkaar.

Ook in de geschiedenis kast en op de kunstplanken staan mooie uitgaves. Ik noem alleen al Mina Kruseman, Mondriaan

en Vincent van Gogh.

Kortom genoeg om eens rond te snuffelen in de Leeskamer.

Van harte welkom, Anneke van de Graaf, vrijwilliger in de Leeskamer.

Openingstijden: maandag en donderdag van 14.00 uur tot 16.00 uur. Zaterdag van 11.00 uur tot 13.00 uur. In de kerstvakantie volgen wij de openingstijden van Bij van Houten.

Tussentijds zijn ook boeken te lenen via ons uitstekend uitleensysteem.

ONS zoekt nieuwe leden

Door Frans Geubel

De werkgroep ONS (Oosterpark Nooit Saai) vergrijst en nam afscheid van 3 van haar leden. Daarom zoeken we nieuwe, liefst jonge leden! **Aanmelden via Jeroen Kuilman:** jeroen.Kuilman@wjj.groningen.nl

ONS is in 2009 opgericht en heeft als doelstelling: het in de Oosterparkwijk bevorderen van Kunst en Cultuur in de breedste zin van het woord. De groep bestaat uit vrijwilligers die de wijk een warm hart toedragen. Enkele wapenfeiten: 'De Haan' van Siep van den Berg, en 'Een Indische Antilope' van Wladimir de Vries zijn in 2012 gered van de sloop en herplaatst in nieuwbouw Kraanvogelstraat. In 2013 een museale foto-expositie in het Treslinghuis; na de sloop hangen de foto's sinds in WIJ-Heesterpoort. Vanaf 2012 drie Stap voor Stap wandelroutes met herdrukken in 2017, en een vierde over kunst in 2019. Plaatsing oorlogsmonument 'Twee bruggen' bij de Oostersluis in 2016. In 2018 werd het geadopteerd door de Openbare Basisschool Oosterhoogebrug. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de wijk waren er in 2019 vijf maanden lang 18 grote (2 bij 3 meter) foto's van heel vroeger te zien. Het beeldhouwwerk van Mattheus Meesters, dat tot de sloop in 2018 de hoofdingang van het Treslinghuis sierde, werd gered en vond in 2021 een plaats in 'De Papaver'. In 2019 was er de 'Muzikale Fietstocht', en in 2021-24 de 'Kunstmarkten'. In 2023 en 2024 het dichtersfestival 'Dichter bij de Wijk'. En tot slot 'De Kunstroute', exposities bij Van Houten 2023-24.

Op de foto (2023) v.l.n.r. staand: Sjoukje van Kuiken, Jan Meijer, Jacqueline Pieters, Menno van der Wis, Hans Wilbrink en hurkend: Frans Geubel en Petra Beekhuizen. Niet op de foto: Alan Haveman, Liesbeth Weusten en Gijs-Job ten Berge.

(Leden vanaf het begin Jan, Jacqueline en Hans hebben afscheid genomen.)



Foto: Meint Ronduite

Magisch het nieuwe jaar in met Carnivale, 3 en 4 januari bij Tuinindestad

Ingezonden bericht

Ben je klaar voor de terugkeer van het magische festival Carnivale? Na het succes van de afgelopen jaren strijkt de Carnivale-Karavaan op 3 en 4 januari 2025 opnieuw neer in Groningen, met een vernieuwd programma dat jong en oud zal betoveren. Dit unieke festival, met een mix van circus, kermis en theater in een nostalgische setting, biedt voor ieder wat wils. Kom je ook langs voor een feest van betovering en verwondering?

Carnivale is voor de hele familie: een festival vol grappige en ontroerende voorstellingen. De Human Fountain, de Homo Vitalis en de balletdanseres met vier benen – wie heeft dat eerder gezien? Carnivale brengt het klassieke circus in een nieuw licht. Elk bezoek (overdag) eindigt samen in de grote circustent, waar RangPangCircus de voorstelling MIKMAK presenteert: kun je trompet spelen op het slappe koord? De slotvoorstelling

's avonds is 12+, dan is het toneel voor Vincent Leth, de Vermakelaar. Een energieke show, vol humor, magie en absurditeit.

Tuinindestad als ontmoetingsplek

Carnivale is dé ontmoetingsplek om het nieuwe jaar mee af te trappen. Ontmoet je buurtgenoten en deel de laatste nieuwtjes terwijl je geniet van een lekkernij in de gezellige keuken van Tuinindestad. Dankzij de nauwe samenwerking met vrijwilligers uit omliggende wijken zoals De Held, Vinkhuizen en Hoogkerk, is Carnivale een festival waar ook jij je welkom voelt.

VOORVERKOOP CARNIVALE IS GESTART

Op zoek naar een magische start van het nieuwe jaar? Het is circus, alles kan. Neem je familie mee (alle generaties) en laat je onderdompelen in deze magische droomwereld. Natuurlijk is de keuken open en geurt het terrein, op binnen-

en buitenterrassen, naar gloeiwijn, warme chocomelk en de bara's van Usha. Welkom, de voorverkoop is begonnen! Ga snel naar www.carnivale.nl en boek een dagdeel op 3 of 4 januari.

Voor slechts €10,- (in de voorverkoop tot en met 20 december, daarna €12,50) beleef je de verschillende korte doorlopende voorstellingen en de eindshow. Voor €15,- (in de voorverkoop tot en met 20 december, daarna €17,50) heb je toegang tot het 12+ avondprogramma, met de slotvoorstelling van de excentrieke Vermakelaar. Mis deze magische reis niet, dit winterwonderland wacht op jou!



WIJ OOSTERPARKWIJK
WIJ OOSTERPARKWIJK
 Heesterpoort 1
 9713 KX Groningen

 T 050 367 89 60
 E wijooosterparkwijk@WIJ.groningen.nl
 I wij.groningen.nl/oosterparkwijk

 Openingstijden
 werkdagen tussen
 09.00-17.00 uur

Terugblik activiteiten 10+



Slagharen

Op dinsdag 29 oktober hadden we een dagje uit naar **Slagharen**! Wat een geweldig mooie ervaring en wat heeft de groep zich vermaakt. Een topdag!

Filmmiddag 10+



Op donderdag 31 oktober werd het JOP omgetoverd tot bioscoop! Groot scherm, een grote bank en niet te vergeten popcorn en drinken erbij! De film COCO gekeken.

Filmmiddag 14+



Op donderdag 31 oktober waren we met de oudere groep. De film die gekeken werd was een horrorfilm genaamd: Unfriended.

Meidenmiddag



De meiden van 10+ hebben geleerd waar je bepaalde make-up producten voor gebruikt, maar ook wat de beste make-up routine is. Een goodiebag met een aantal producten kon dan ook niet ontbreken.

Grofvuilactie weer een enorm succes!



Foto: Rasa

Op 27, 28 en 29 november was er weer de grofvuil3daagse in de wijk. Ondanks de stromende regen op de woensdag hebben de wijkbewoners massaal hun grofvuil bij ons gebracht om hun huis en tuin weer op te schonen. Ook op de drogere donderdag en de zonnige vrijdag hebben we met elkaar de handen uit de mouwen gestoken om de huizen en de wijk schoon te maken. Bewoners waren weer enorm blij dat ze langs konden komen om hun oude spullen in te leveren. Er kwam van alles voorbij van oude fietsen, tuinmeubilair, matrassen, hele hoekbanken, oude televisies en kapotte elektrische apparaten. Alle spullen zijn netjes gesorteerd zodat het gerecycled kan worden en het een nieuw leven kan krijgen. We hebben veel dankbare bewoners gesproken en er ontstonden waardevolle gesprekken met elkaar. Daarnaast hebben we het vooral ook gewoon gezellig gehad met elkaar! De grofvuil3daagse kunnen we alleen zo organiseren met de hulp van alle vrijwilligers, Stadsrestaurant het Oude Politiebureau, Duurzaam Oosterpark, Gemeente Groningen en Goudgoed Damsterdiep. Samen maken we de wijk!



Foto: Rolf Hamminga

Opmerkelijk

De winters van tegenwoordig zijn niet meer wat ze geweest zijn. Dat is "een waarheid als een koe". In de winter van 2023 lag er twee dagen sneeuw in de wijk. Wie snel was kon iets moois maken. In de **Laurierstraat** lukte dat. Daar stond deze prachtige sneeuwpop aan de kant van de weg.



Ingelijst



Jeroen Kuilman

Je bent actief in de Oosterparkwijk, waar houd je je mee bezig?

Misschien ben je me al eens tegengekomen tijdens een kledingruil, grofvuilactie, andere activiteit in de wijk of heb je me door de wijk zien lopen. Als een van de drie opbouwwerkers (samen met Lub en Chris), in de mooiste wijk van de stad, breng ik graag mensen samen, werk graag samen en onderneem ook heel graag mooie dingen voor de wijk!

Fitness voor vrouwen

Er is nog plek voor vrouwen die graag samen met andere vrouwen willen fitnessen in de ochtend bij stichting Kelderwerk. De trainingen vinden plaats van 9.00 tot 10.00 uur, iedere dinsdag tot en met donderdag. Bij veel belangstelling bestaat de mogelijkheid om de fitnessmomenten uit te breiden.

Aanmelden of vragen graag via **Rosbina**:
 06 - 31 78 13 37
 Kosten: €5,00 per maand met een Stadjerspas, anders €15,00 om onbeperkt te kunnen trainen.

Nieuwe ideeën zijn trouwens altijd van harte welkom! Heb jij een goed idee? Je mag me altijd even bellen, appen, mailen of aanspreken op straat.

06-55465082

jeroen.kuilman@wij.groningen.nl

Wat vind je het leukste aan je werk in de wijk?

Ik krijg veel energie van samen iets opzetten, waarbij het uitgangspunt altijd is dat de wijk er beter van wordt. Samen bereik je meer, sta je sterker en het is simpelweg veel leuker. Daarnaast probeer ik een zo breed mogelijk publiek in de wijk te bereiken en te betrekken. Wat ik ongelooflijk mooi vind aan de Oosterparkwijk is dat er veel actieve mensen zijn wie ook graag het beste willen voor de wijk. Dit maakt dat het vaak niet zo belangrijk is vanuit welke organisatie, gemeenschap, etc. je iets doet: Samen maken we tenslotte de wijk!

Aan wie wil je deze pen graag doorgeven?

Graag geef ik de pen door aan Agnes Voorintholt.



Kinderopvang, ook voor jouw kind!

Woon je in de Oosterparkwijk en gaat jouw kind niet naar de kinderopvang, omdat jij geen recht hebt op kinderopvangtoeslag? Wil jij het beste voor jouw kind én meer tijd voor je eigen ontwikkeling?

Dan kan de gemeente jou misschien helpen. Kijk voor meer informatie op: <https://gemeente.groningen.nl/gratis-proef-kinderopvang>



WILT U OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN ALLE ONTWIKKELINGEN EN ACTIVITEITEN IN DE WIJK?

Meldt u dan aan voor de **buurtmail** op: <https://mijnoosterparkwijk.nl/>
 Of volg ons op een van onze sociale media kanalen:



<https://www.facebook.com/WIJoosterparkwijk/>

<https://www.instagram.com/oosterparkwijk/>

Kledingruil & Repaircafé 21 dec.!



Kledingruil

Heb je kledingstukken in de kast hangen die je niet meer draagt? Of ben je toe aan 'nieuwe' kledingstukken? Wees welkom, ook mannen!

Hoe werkt het?

Je neemt max. 10 schone en draagbare kledingstukken per persoon mee (zonder gaten, vlekken en dierenharen). Voor elk kledingstuk dat je inlevert krijg je een munt en elke munt kun je besteden aan een nieuw kledingstuk. Sokken en ondergoed kunnen niet worden geruild. Neem de munten van de vorige keer ook weer mee, want deze kun je gewoon gebruiken.

Wanneer?

Op zaterdag 21 december is er ook een repaircafé. Deze dag wordt de kledingruilmarkt samen met het repair café gehouden bij Van Houten van 13.00-16.00 uur.

Meehelpen?

Lijkt het je leuk om mee te helpen met de kledingruil neem dan contact op met Chris Guikema.
chris.guikema@wij.groningen.nl 06 -55 47 08 16.



Geldtip



Geld tip 1: de Voedselbank

WIJ Oosterparkwijk werkt met veel organisaties samen. Ook met de Voedselbank. Heeft u niet genoeg geld om alle boodschappen te kopen, die u nodig heeft? Dan kan WIJ met u bekijken of u ondersteuning kunt krijgen van de Voedselbank. Neem gerust contact op.

Speelgoedruilbeurs Strongman



Speelgoed ruilbeurs

IKC Borgman en WIJ-Oosterparkwijk hebben onlangs samen een speelgoed ruilbeurs georganiseerd voor de bewoners van de Oosterparkwijk in het kader van duurzaamheid.

De samenwerking binnen dit project was met de Oosterkerk, Cindy's Weggeefwinkel en collega's van WIJ-Groningen. Zij hebben speelgoed ingezameld om, op de dag van de ruilbeurs, de bewoners speelgoed aan te kunnen bieden. De bewoners waren welkom bij wijkcentrum bij Van Houten om hier speelgoed in te ruilen voor "nieuw" speelgoed. Wanneer je nieuwsgierig bent en meer wil zien over deze ruilbeurs is dit te zien op OOGTV. Ondanks de kou en sneeuw was het een geslaagde middag, kwam er een mooie groep mensen langs en zagen wij veel blije gezichten. Al het speelgoed wat overblijft geven wij aan een goed doel.



Geld tip 2: Heeft u financiële problemen? Zoek hulp

Een bewoner uit de wijk zegt hierover: "Heb je betalingsachterstanden waar je niet meer uit komt, vraag om hulp. Ik ging op aanraden van mijn dochter naar de Groningse kredietbank (de GKB), dat was mijn redding. Ik sta nu weer in de plus".

Voor ondersteuning of vragen over welke weg voor u de juiste is kunt u contact opnemen met WIJ. Bij dit contact hoeft u uw naam niet te noemen. U kunt ook terecht bij een andere organisatie zoals bijvoorbeeld de GKB of bij Humanitas. Hoe dan ook, **kom in actie**.



Project Strongman

Begin november gingen een tiental mannen de uitdaging aan. Zij begonnen met het 8 weken durende project Strongman bij stichting Kelderwerk. Een project waarbij mannen worden uitgedaagd om meer te sporten en daarbij het beste uit zichzelf te halen in de sportschool.

Trainingsschema

Vanuit stichting Kelderwerk staan er enthousiaste trainers voor de groep die de mannen van Strongman wegwijs maken binnen Kelderwerk. Aan de hand van een trainingsschema gaan de mannen in tweetallen bezig met de apparaten in de sportschool.

Het is een gezellig gezelschap met mannen die al sporten, maar ook mannen die het sporten via Strongman eindelijk weer hebben kunnen oppakken. Het is een vast groepje mannen, die elkaar elke week weer wat beter leren kennen.

Aan het einde van de 8 weken sluiten we Strongman af met een gezellig evenement! Dit alles wordt mogelijk gemaakt door stichting Kelderwerk en WIJ Oosterparkwijk.



Forumbibliotheek



Kinderen

Wist je dat kinderen tot 18 jaar gratis lid kunnen worden van de bibliotheek? Met een biëb-pasje kun je gratis boeken, tijdschriften, films of games lenen. In de biëb wordt er voorgelezen. Ook kun je er gratis knutselen of programmeren. En er zijn nog veel meer leuke activiteiten te doen! Kom snel langs in één van de Forumbibliotheeken!

Meer informatie: www.forum.nl/nl/kids

Volwassenen

Wil je als volwassene beter leren lezen en schrijven? Of wil je beter worden met je computer of telefoon? Of zoek je hulp bij het regelen van zaken met overheid of zorg? Kom dan naar de bibliotheek!

Je bent welkom bij:

- onze Taalhuizen (ook bij WIJ-Oosterparkwijk)
- ons Informatieloket Digitale Overheid (IDO)
- ons spreekuur Eerste hulp bij smartphone, laptop en computer
- de cursus Klik & Tik.

Elke week zijn in alle Forumvestigingen spreekuren en cursussen waar we klaar zitten om je gratis te helpen.

www.forum.nl/nl/bibliotheek/bibliotheekvestigingen

Save the dates!

Op zaterdag **4 januari 2025** wordt de **Dance Battle** gehouden! Alle wijken worden door een dansgroep vertegenwoordigd. De groepen zijn kortgeleden samengesteld en trainen tot aan de Dance Battle keihard om iets tofs neer te zetten. Die dag nog niets gepland? Zet deze dan alvast in je agenda! Verdere info volgt nog.

Op woensdag **5 Februari 2025** start in het JOP 'COMFORT FOOD'. Hou onze socials in de gaten via Jong_Opw en blijf op de hoogte!

ELIESTERPAAK



DOOR RONALD Eenkhorn & THEO VAN DIJKEN

SPELLENVERENIGING RABENHAUPT

Ingezonden bericht

Het nieuwe verenigingsjaar is begonnen bij Spellenvereniging Rabenhaupt en de winter is in aantocht, tijd voor bordspellen spelen!

Houd jij ook van bordspellen spelen en wil je graag nieuwe mensen leren kennen?

Kom dan ook eens langs en doe mee op een van onze (gratis) spellendagen!

Wanneer: elke zondagavond om 19:30 en tweemaandelijks vanaf 14 uur s'middags (bijvoorbeeld 8 december 2024 en 9 februari 2025).

Waar: bij Wijkcentrum 'bij Van Houten' (check onze socials en website voor locatie wijzigingen/uitstapjes).

Op tafel komen instapspellen met weinig regels (Ticket to Ride, Splendor, Cascadia) tot complexe strategische (18xx) spellen. Er is een spellenkast met 100+ spellen en het is mogelijk om zelf je favoriete spel mee te nemen. Daarnaast zorgen wij ervoor dat er altijd een spel is waar je aan mee kunt doen, ook al kom je dus alleen. Wij leggen de spellen graag uit.

Op onze website en instagram- en facebookpagina zijn ook voorbeelden te zien van spellen die bij ons gespeeld worden. Ook worden op deze pagina's onze leuke evenementen gedeeld zoals onze WinterWelvaart bordspellenboot, nieuwjaarsborrel en extra spellendagen. Je kunt dan 's middags en/of 's avonds aanschuiven. Kom jij ook kennis maken met onze (bord) spellenvereniging? Check onze website voor data en locaties.

Heb je nog vragen? Stuur ons gerust een berichtje. Hopelijk zien we je snel.

Mail: bestuur@rabenhaupt.org

Website: www.rabenhaupt.org

Facebook: Spellenvereniging Rabenhaupt

Insta: spellenverenigingrabenhaupt



RABENHAUPT SPELLEN TOP 10

In de zoektocht naar het meest favoriete bordspel van Rabenhaupt vroegen wij onze leden de afgelopen weken welk spel ze het afgelopen jaar het meest memorabel, leuk en of bijgebleven is. De enige limitatie was dat ze het bordspel natuurlijk op de vereniging gespeeld moesten hebben, daarentegen hoeft het spel niet per se in onze gezamenlijke spellenkast te liggen. Zoals de meeste leden wel weten nemen veel leden zelf ook spellen mee vanuit hun eigen collecties, waardoor we een leuke top 10 lijst hebben kunnen maken met interessante spellen. In totaal zijn er 40 verschillende bordspellen benoemd door 28 verschillende leden, waarvan 17 spellen in eigendom van de vereniging zijn. Honorable mention in dit lijstje is de 18XX reeks, waarvan weinig spelers aanwezig waren op de "stemdagen", maar anders zeker hier thuishoort.

11. Dwellings of Eldervale

Een top 10, maar toch 11! Dwellings of Eldervale is gewoon "Episch" aldus de Rabenhaupt leden die hier op stemden. Dit bordspel mengt eurogame met ameritrash en kent zoveel mechanismen: Worker placement, area control, engine building, tableau building en dat met licht a-symmetrische facties. Een heerlijke strijd tussen Rabenhaupters die uiteindelijk gewoon om punten draait. Er is dan wel een beetje geluk nodig met dobbelstenen, maar "who cares?!", want dit spel draait misschien wel meer om memorabele momenten dan de eindwinst!

10. Imperial 2030

Imperial is een echte Rabenhaupt klassieker en werd vroeger erg veel gespeeld. Het spel heeft een prominente plek in de Rabenhaupt spellenkast en is 1 van de favoriete spellen van enkele actieve Rabenhaupt

leden, wat er dan ook voor zorgt dat dit spel vaak op onze tafels beland. In het spel dat zich kenmerkt door weinig geluk, vertegenwoordigd iedere speler een investeerder die een regio beheerst. Maar niets is zo verraderlijk, voordat je het weet heeft je buur de meerderheid en regeert hij/zij het gebied. Nu maar hopen dat jullie dezelfde gedachten hebben voor de regio! Dit spel zit gewoon erg goed in elkaar, aldus onze leden!

9. La Famiglia: The Great Mafia War

Ook dit spel is in eigendom van een Rabenhaupt lid en vond meermaals de tafels in 2023. In La Famiglia ga je de bloedige maffiastrijd aan in het Sicilië van de jaren 80. Wat volgens de Rabenhaupt spelers dit spel zo uniek maakt is, dat het in teams van 2 gespeeld wordt en dat je continue aan het plannen bent en aan het bedenken bent wat je tegenstanders gaan doen. Een strategisch schaaakspel dat onvergetelijke herinneringen maakt, maar waar je wel even de tijd voor moet nemen!

8. Clans of Caledonia

Dit spel is in eigendom van meerdere Rabenhaupt leden en is een geweldig economisch spel. In dit spel wanen de spelers zich als leiders van een Schotse clan in de 19e eeuw. Als speler hak je bomen, mijn je voor steen, verbouw je graan voor whisky en/of brood of houd je dieren voor vlees of andere producten. Met de verkregen grondstoffen handel je op de markt en vervul je contracten. Gewoon een heerlijke klassieke hersenkraker die sporadisch op onze tafels verschijnt!

7. Cascadia

Cascadia vindt vaak zijn weg naar de tafels van Rabenhaupt. In Cascadia pak je een tegel en een dier en maak je op die manier een grit, waarin je zoveel mogelijk punten probeert te verdienen aan de hand van opdrachtkaarten. "Een "simpel" tegel leg spel waar je ook nog tijd hebt voor een gesprek aan tafel" is zoals een lid dit beschreef. Cascadia is een perfecte afsluiter of filler op een avondje Rabenhaupt!

6. Broom Service

Broom Service vindt zijn weg naar onze top 10 doordat het de laatste tijd vaker op tafels is gekomen. In dit spel verzamelt men ingrediënten om toverdrankjes te maken. Wat dit spel uniek maakt is, de manier waarop je bepaald welke acties je kunt doen, waarin tactiek, bluff en skills samenkomen. Gewoon een leuk vlot spel voor een gezellige avond waarin iedereen betrokken is, aldus onze leden!

5. Terraforming Mars

Terraforming Mars is een spel dat maandenlang onberoerd in onze spellenkast lag en in het einde van 2023 meermaals op onze tafels belande. Deze engine builder waarin het leefbaar maken van Mars centraal staat door middel van het kopen en verkopen van kaarten is een moderne klassieker onder de bordspellen. Wanneer dit spel bij Rabenhaupt op de tafels ligt, zorgt het vaak voor een lange bordspelavond, maar dat is Terraforming Mars het zeker waard!

4. Revive

In Revive leiden de spelers een stam die onder de grond vandaan komt om de nu weer bewoonbare wereld te gaan herbouwen. Eigenlijk is het spel thematisch niet geweldig, maar zijn er zoveel manieren om punten te scoren en is elke set-up van dit spel is zo anders dat het uitdagend en leuk blijft. Dit uitgebreide en grote spel is heftig in de hoeveelheid keuzes, maar de missies geven de speler houvast. Tijdens een recente spellendag heeft de uitbreiding ook op tafel gelegen, die voor nog meer variatie zorgde: "Overdaad schaadt" aldus een Rabenhaupter! Het basis spel verdient in ieder geval zeker zijn plek in onze top 10!

3. Dune: Imperium

Eigenlijk is het een schande dat dit spel niet in de spellenkast van Rabenhaupt te vinden is, aldus de leden van Rabenhaupt. Een schrale troost is dat er erg veel leden zijn die dit spel bezitten en bijna wekelijks meenemen naar de vereniging. Deze deckbuilder met workerplacement is een race naar 10 overwinningspunten. De manier waarop je hier kunt komen is divers en de strijd die elke ronde centraal staat is spannend! De manier waarop kaarten geïnterpreteerd kunnen worden leidt wel eens tot een verhitte discussie op de vereniging. Dit spel zit gewoon zo ongelofelijk goed in elkaar dat het elke keer weer spannend is!

2. El Grande

Catan de ultieme klassieker? Nee, dat is natuurlijk El Grande! Misschien wat lastiger op tafel te krijgen bij je ouders of vrienden, maar bij de vereniging is dit een echt blijvertje! El Grande is een pure "Area Majority" game met een interessante actie selectiemethode, waarin je tactisch moet inspelen op je medespelers. Door El Castillo is het elke keer weer spannend wat er gescoord gaat worden, misschien worden jouw plannen wel gedwarsboomd door die andere "Rabenhaupter"?! Dit is gewoon terecht de nummer 2 van de Rabenhaupt top 10 van 2023.

1. Splendor

Er is bijna geen zondag en dus spellendag of avond te bedenken waar Splendor niet op een tafel van Rabenhaupt te vinden is. Er worden zelfs toernooien georganiseerd door Rabenhaupt met dit kaartspel. Splendor is toegankelijk en speelt lekker snel weg, waardoor je kunt blijven spelen. Splendor is met ver uit de meeste stemmen gekroond tot het meest geliefde bordspel van Rabenhaupt in 2023!

Kom jij ook kennis maken met onze spellenvereniging? Wij spelen elke zondagavond vanaf 19.30 @ bij Van Houten. En tweemaandelijks zelfs vanaf 14 uur.

Heb je nog vragen? Stuur ons gerust een berichtje.



Samen vitaal, vanaf januari 2025 ook in het Oosterparkheem

Ingezonden bericht

Vanaf 16 januari 2025 start er een nieuwe bewegegroep voor 65+ers in de oosterparkwijk. Elke donderdag om 13u in het Oosterparkheem.

Doe Mee met Samen vitaal!

Wilt u op een leuke en gezellige manier aan uw fitheid en gezondheid werken, samen met anderen? Kom dan naar Senioren Fit en Sociaal! Hier ontmoet u leeftijdsgenoten (65-85 jaar) in een ontspannen sfeer, terwijl u werkt aan uw gezondheid én nieuwe vrienden maakt.

Wat kunt u verwachten?

- Wekelijkse beweglessen – Of u nu fit wilt blijven of juist sterker wilt worden, de lessen zijn afgestemd op uw niveau. Samen bewegen, ieder op zijn eigen tempo, en vooral: plezier hebben!
- Gezellig samenzijn – Na de les is er ruimte voor een kop koffie en een gezellig praatje. Ontmoet nieuwe mensen en geniet van het samenzijn!

Kom langs en ontdek hoe leuk en gezond bewegen kan zijn! Senioren Fit en Sociaal is er voor iedereen die fit, sociaal en actief wil blijven – en dat allemaal in een fijne, veilige omgeving.



 A festive Christmas poster with a gold star and garland at the top. The text is in a mix of red and gold colors.

KERSTDienst
OP WEG NAAR BETHLEHEM
IN DE OOSTERKERK

MET MUZIEK, TONEEL, DANS EN HET
KERSTVERHAAL

VIER JIJ KERST MET ONS MEE?

SLUIT GEZELLIG AAN OP
WOENSDAG 25 DECEMBER
VANAF 9:45 UUR STAAT DE
KOFFIE/THEE KLAAR

E. THOMASSEN A THUËSSINKLAAN 1

 The bottom of the poster features the logo for 'nederlandse gereformeerde kerken Groningen-oost' and several stylized Christmas tree icons in white and green.

Wintergoud: hét nieuwe winterevenement van Groningen

Ingezonden bericht

Voor het eerst hebben samenwerkende lokale ondernemers, organisatoren en de gemeente de handen ineen geslagen voor hét nieuwe winterevenement van Groningen: Wintergoud. Van vrijdag 6 december t/m zondag 5 januari is de eerste editie en er wordt direct groots uitpakkt: Wintergoud wordt in één klap het grootste, meerdaagse, gratis toegankelijke winterevenement van het Noorden.

zijn ook nieuwe activiteiten: de Vlak voor kerstmarkt in de binnenstad, live bereiding van de lekkerste kerstmenu's, verkoop van streekproducten, optredens op de windroos en nog veel meer.

Ook buiten de binnenstad zijn er kleinschalige evenementen zoals kerstmarktjes, oud en nieuw-vieringen en nieuwjaarsduiken.

Wintergoud is een eigenwijze winterprogrammering om mensen samen te brengen, om elkaar te ontmoeten, oude en nieuwe tradities te vieren en nieuwe ervaringen op te doen.

Kijk voor het complete programma op wintergoud.nl

Vier weken lang schittert Groningen. Van kerstmarkten op verschillende plekken, een ijsbaan op de Grote Markt, het vertrouwde WinterWelVaart, de Stadspark Nightrun (met spectaculaire lichtanimaties) en het Kerst Meezingcafé. Maar er

Samen swingend de Kerst tegemoet

Ingezonden bericht

De kerstboom, verlichte straten en kerstliedjes op de radio... Geniet jij ook zo van de kerstperiode? Op vrijdagavond 20 december brengt het Kerstmeezingcafé je helemaal in de stemming! In het Forum zingen we vanaf 19.00 uur samen de bekendste kerstklassiekers. Een feestelijke avond vol muziek, gezelligheid en kerstmagie voor jong en oud.

teksten verschijnen groot op het scherm, zodat niemand een noot hoeft te missen. Trek je leukste kerstoutfit aan - denk aan glitters, foute truien of een vrolijke kerstmuts - en maak van deze avond een feestje om nooit te vergeten.

Details

Datum: Vrijdag 20 december 2024

Locatie: Forum Groningen (Nieuwe Markt 1, Groningen)

Tijd: 19.00 – 20.30 uur

Toegang: Gratis

Over het Kerstmeezingcafé
Samen met je burens, vrienden of familie kun je genieten van live muziek en meezingen met de grootste kerstklassiekers. Of je nu een geboren zanger bent of vooral geniet van de sfeer, iedereen is welkom. De

Het Kerstmeezingcafé wordt georganiseerd door VRIJDAG in de Buurt en Forum Groningen als onderdeel van Wintergoud.

PROGRAMMA

WWW.WINTERGOUD.NL

<p>6DEC WINTERGOUD IS COMING [OPENING EN ONTSTEKEN KERSTBOOMVERLICHTING] → Grote Markt</p> <p>6DEC - 5JAN WINTERSTAD [IJSBAAN, REUZENRAD, WINTERCAFÉ] → Grote Markt</p> <p>6DEC - 8DEC / 13DEC - 15DEC / 20DEC - 22DEC STERREN OP DE STER [REGIONAAL TALENT SPEELT EN ZINGT KERST- EN WINTERSE MUZIEK] → Grote Markt</p> <p>8DEC - 9DEC ZWEEDE KERSTMARKT [INDOOR KERSTSHOPPEN MET EEN SCANDINAVISCH TWIST] → de Suikerfabriek</p> <p>13DEC STADSPARK NIGHTRUN [AVONDLLOOP DOOR HET STADSPARK MET SPECTACULAIRE LICHTANIMATIES, MUZIEK EN VERRASSENDE ACTS] → Stadspark</p> <p>13DEC - 15DEC WINTERWELVAART [PRACHTIG VERLICHTE SCHEPEN, CULTUUR (AAN BOORD) EN EEN KERSTMARKT XL] → A-kwartier</p> <p>14DEC - 15DEC CHRISTMAS CITY WALK [KERSTVERHAAL BELEVEN TIJDENS WANDELING LANGS EN DOOR ICONISCHE GEBOUWEN] → Binnenstad</p>	<p>20DEC KERST MEEZINGCAFÉ [KERSTKLASSIEKERS MEEZINGEN MET LIVE BAND] → Forum</p> <p>21DEC KLAAR AF KOOK (wintergoud editie) [KOOKWEDSTRIJD TUSSEN KOKS VAN EETCAFÉS EN RESTAURANTS] → Forum</p> <p>21DEC - 22DEC KERSTMARKT HAREN [SFEERVOLLE KERSTFAIR] → Centrum Haren</p> <p>21DEC - 22DEC VLAK VOOR KERSTMARKT [LAST MINUTE KERSTCADEAU-INKOPEN] → Oosterstraat en Carolieweg</p> <p>28DEC - 30DEC ROALD DAHL FESTIVAL [FESTIVAL IN HET TEKEN VAN DE KINDERBOEKENSCHRIJVER] → Forum</p> <p>31DEC 3, 2, 1 GOUD & NIEUW [AFTELSHOW OP DE GROTE MARKT] → Grote Markt</p> <p>1JAN KOUD BEZIG [NIEUWJAARSDUIKEN] → Haren, Meerstad</p> <p>3JAN - 4JAN GOUD BEZIG [EEN FITTE START VAN HET NIEUWE JAAR] → Forum</p>
---	--

WINTERGOUD
GRONINGEN

@wintergoudgroningen



ADVENTSKALENDER

Ingezonden bericht

Tel samen met ons de dagen af tot kerst. Van 1 tot en met 24 december kun je iedere dag vanaf 00:00 een nieuw deurtje openmaken. Achter ieder deurtje vind je een winactie voor een bijzonder cadeau. Je maakt bijvoorbeeld kans op unieke Groningse cadeaus, tickets voor de leukste evenementen en uitjes, smakelijke ervaringen zoals een diner of brunch of een overnachting op een bijzondere locatie. We maken het een kerst om nooit te vergeten.

Zeker weten dat je geen deurtje mist? Volg ons dan op Instagram of meld je aan voor de speciale nieuwsbrief voor een dagelijkse reminder.

<https://www.visitgroningen.nl/blogs/adventskalender>



OLIEBOLLEN



De oliebollenkraam bij de Praxis. Is elk jaar weer een begrip vanaf november. Foto: Frans Geubel



STADSRESTAURANT

| HET OUDE POLITIEBUREAU |

Terugblik

Zo aan het eind van het jaar blikken we natuurlijk graag terug op het afgelopen jaar. Getekend door een diep verdriet vanwege het overlijden van onze geliefde chef-kok Gerry Vermeer afgelopen juli. In haar herinnering hebben we onlangs met het hele team haar laatste wens kunnen uitvoeren: indoor skydiven in Utrecht. Een geweldige dag waarbij de onderlinge verbondenheid van alle medewerkers maar weer eens goed duidelijk werd. Wat een fijne, lieve en leuke groep is team HOP! De groep wisselt gedurende het jaar van samenstelling, stagiairs komen en gaan, medewerkers stromen uit naar vervolgoopleidingen, regulier werk of nieuw vrijwilligerswerk. Door het sluiten van Brouwerij de Prael eind oktober jl. zijn er recent ook weer vijf leuke medewerkers bijgekomen. Gemiddeld bestaat ons team uit circa 45 personen. Delen we lief en leed met elkaar en verzorgen we vele fijne eetmomenten voor onze gasten. HULDE aan deze HOP-toppers!

En wat was het weer een fijn samenwerken met de verschillende wijkpartijen dit jaar, met als klapper op de vuurpijl het vrijwilligersfeest voor alle bewoners die op enige wijze actief zijn als vrijwilliger. Met een dikke bbq mét DJ's op Wijkcentrum bij Van Houten zijn al deze mensen weer in het zonnetje gezet.

Want we kunnen niet alles laten afhangen van de gemeente of landelijke overheid. We bouwen met elkaar, elke dag opnieuw, aan het fijn samenwonen in de mooiste wijk van de stad: de Oosterparkwijk! Een wijk waarin we elkaar helpen, waar iedereen z'n plekje vindt, waar vele leuke activiteiten en evenementen plaatsvinden. #samenmakenwedewijk

Doneer een Diner

We zijn inmiddels in de volle voorbereiding voor onze winteractie Doneer een Diner op maandag 23 december a.s. van 13.30-16.30 uur. Hét moment van het jaar waarop we honderden Oosterparkers gaan verrassen die zijn voorgedragen door anderen. We willen langs deze weg alle mensen die bewoners hebben voorgedragen of hebben gedoneerd vanuit ons hart HEEL HARTELIJK BEDANKEN.

Cadeaubonnen HOP

Heeft u nog cadeaubonnen liggen waarvan de datum bijna of al is verstreken? Geen nood, u mag ze komend jaar gewoon inleveren. En doet u dat vooral, komt u lekker knus in de winter binnen genieten van lunch of diner. Of juist straks weer in de zomer op ons gezellige terras. Het is wel aan te raden even een tafeltje te reserveren van tevoren, het kan druk zijn. (reserveren: 050-2113684)

Contact: 050-2113684 / Zaagmuldersweg 3



Jubileum

De Michi-Noeki beleefde medio september j.l. alweer z'n eerste jubileum. Onder het genot van een hapje en een drankje vierden de medewerkers samen met de bezoekers het eenjarig bestaan. Elke week opnieuw komen er weer nieuwe gezichten een kijkje nemen, plassen, de krant lezen en natuurlijk een kop koffie of thee drinken tegen een heel zacht prijsje (€1,00/€1,30). Het team Michi-Noeki bestaat momenteel uit 17 bewoners die één of twee dagdelen aanwezig zijn als gastvrouw/gastheer.

GROTE DANK aan deze fijne groep medewerkers die elke elke dag deze plek gezellig maakt!

Kom langs

Nieuwsgierig? Kom ook eens een kopje koffie drinken, handig als u toch al in de buurt bent voor een boodschap op het Wielewaalpleinplein. De Michi-Noeki zit in het zwarte gebouwtje, met als buurman Viswinkel Moi Eem. In de ochtend is het lekker rustig, in de middagen weer drukker. Wellicht zin om ook vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Miranda (06-52170666)

WWW.MIJNOOSTERPARKWIJK.NL

DUURZAAM

| OOSTERPARK |

Stadsnatuurwandeling met Adri en Hilly

In de Oosterparkwijk is er in elk seizoen van het jaar genoeg te vertellen over de natuur in de wijk. Een beknopte samenvatting van de ochtend is eigenlijk niet te doen... Paddenstoelen en hun belangrijke dradennetwerk (mycelium). Hoe het kan dat herfstbladeren die prachtige kleuren krijgen. Welk effect heeft het maaibeeld op insecten met een goed voorbeeld in de Oosterpark en we deden mee aan onderzoek naar het effect van stadsklimaat op de natuur door korstmossen in stedelijke gebieden te noteren.

Ga mee naar OMRIN?

Wat gebeurt er eigenlijk met ons afval dat de ondergrondse container in gaat? Je kan het met eigen ogen aanschouwen op maandag 24 februari, 14.00-16.00 uur. De gemeente Groningen is ontzettend goed in het scheiden en dus recycelen van afval, veel meer dan gemeenten die bewoners dat zelf laten doen. En het scheelt een hoop containers voor je deur. Wil je weten hoe dat in zijn werk gaat? Kom dan mee naar de OMRIN fabriek, we organiseren voor bewoners een busreisje naar deze grote afvalverwerker.

Hulde aan wijkgenoten Adri en Hilly die keer op keer een fantastische wandeling organiseren. Je kijkt toch anders rond in je wijk. Zo leuk!

Je kunt je opgeven door een mailtje te sturen naar welkom@duurzaamooosterpark.nl. Dan sturen we je alle informatie toe.



HET WIJKBEDRIJF IN JOUW WIJK

In de Oosterparkwijk ontwikkelen we projecten om de wijk nóg een stukje leuker, mooier, schoner, duurzamer en veiliger te maken. Mét en vóór Oosterparkers. Of u nu als bewoner af en toe wilt helpen, structureel als vrijwilliger aan de slag wilt of juist begeleiding zoekt in uw werkontwikkeling of stage wilt lopen, het kan allemaal. Op de website van duurzaamooosterpark.nl/over-ons staat het contactformulier waar u uw vraag/wens kunt stellen.

Ook kunt u een Whats app sturen naar 06-15254988.

We nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op. Zoeken we samen naar leuke activiteiten waar u kunt aanhaken.
#samenmakenwedewijk

WWW.DUURZAAMOOSTERPARK.NL